

Boog in de wolken: teken van trouw

Links van ons scheen de zon, rechts dreven dreigende regenwolken. Plots straalde er er een felle regenboog. Die ontstaat alleen als er zon, regen en lucht aanwezig zijn. Dat zijn ook de drie vereisten voor de groei van maïs, dacht ik. Steeds als ik sindsdien een regenboog zie, denk ik aan het wonder dat God in Malawi verricht door Food For LiFe. Een boog in de wolken: teken van trouw.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

De trouw van de Heere komt op verschillende manieren aan het licht. Zo krijgen Dity en ik al jaren de kracht en de gezondheid om landbouwproject Food For LiFe te leiden. En ieder seizoen opnieuw is er het wonder van een rijke oogst. En iedere week weer wordt er door vele mensen gegeven en gebeden voor Malawi. Prachtig!

„Zijn er dan geen tegenslagen?” vragen sommige mensen zich af. Ja, natuurlijk, maar de Heere zorgt er steeds weer voor dat die overwonnen worden. Sterker nog: dat de nieuwe wegen die we daardoor moeten inslaan, beter zijn dan de routes die we zelf hadden gepland.

Een van de moeilijkheden waarmee we het afgelopen decennium te maken kregen, was het vinden van goede leiders. Elf jaar geleden maakten we kennis met een potentiële kandidaat: Brenda Nyasulu. Onze eerste indruk was dat zij niet geschikt was om een groep van 2000 boeren aan te sturen. Dat had voor een deel te maken met haar opmerking dat deelnemers aan het project nooit een zak maïs van hun oogst aan de stichting zouden teruggeven.

Toch gaven we haar het voordeel van de twijfel. Toen we later pools hoogte gingen nemen, hoorden we haar, in haar eigen taal, vol vuur en passie, uitleggen hoe het landbouwsysteem werkt en dat deelnemers uiteraard iets moesten teruggeven in ruil voor gratis maïs-zaden en meststoffen.

We zijn inmiddels tien jaar verder en Brenda's boeren presteren het best van alle deelnemers en geven allemaal een zak maïs van hun oogst terug. De afgelopen twee jaar kon zij met die opbrengsten steeds nieuwe boeren laten meedoen aan het project. Vorig jaar was Brenda zelfs onze best presterende directeur. Ze poseert samen met haar man op de foto hiernaast en toont het certificaat dat wij haar hebben gegeven.

Very needy

Recent stuurde ze me een appje met de volgende tekst: „Mister Bo, al mijn boeren hebben maïs-zaden en meststoffen gekregen en nu heb ik nog geld over. Vind je het goed dat ik daarvoor maïs koop voor de very needy?” Daarbij doelt ze vooral op weduwen en wezen, degenen die in Malawi het meest onder de

honger lijden. Het greep mij aan: God zegent Zijn project in Malawi op zoveel wonderlijke manieren dat vele hongerigen en behoeftigen aan de dood ontkomen. Je wordt er stil van, net zoals van een boog in de wolken.

Blijft u het project ondersteunen door te bidden en te geven?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe

Dit is het 60e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)



„Mister Bo: vind je het goed dat ik van het overgebleven geld maïs koop voor de very needy?”