

# Getallen, gewassen, groei en zegen

„Steeds als wij in Malawi zijn, verbazen wij ons over de blijdschap van de inwoners. Het begint al in de aankomsthal: leden van het 'ontvangstcomité' tilen onze zware koffers van de bagageband, laden die op karren en rijden ze naar buiten, waar een auto met chauffeur op ons staat te wachten. En op onze overnachtingsplekken gaat de gastvrijheid net zo vrolijk door“, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Het geeft een enorme boost om na de lange reis Nederland–Malawi mensen te zien die blij zijn met je komst. Verwonderd ook. Ze vragen ons vaak waarom wij al die moeite doen om hen op te zoeken vanaf de andere kant van de wereld. Wij vertellen hun dan dat de liefde van Christus ons drijft en dat Hij Malawi op onze weg heeft geplaatst. Dat Hij ons helpt om 7000 deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe te ondersteunen en dat Hij de verzelfstandiging en uitbreiding van het project zegent. Als wij dat delen, zien we de vreugde bijna letterlijk uit hun ogen stralen. Het is alsof de liefde van Christus in hen weerspiegeld wordt.

## Enorm eind rijden

De afgelopen dagen zijn onze vier directeuren voor overleg bij elkaar geweest om de plannen met betrekking tot de komende plantperiode te bespreken. Drie van hen moesten daarvoor een enorm eind rijden. Geoffrey, bijvoorbeeld. Hij komt uit het uiterste noorden, uit Chitipa, en is een hele week onderweg geweest. Zijn rit was niet alleen lang maar ook erg gevaarlijk: dwars

door de bergen over zeer smalle wegen met gaten in het midden en ravijnen –zonder vangrail– ernaast. Brenda en Jonazio hoefden ‘slechts’ zo’n 500 km te rijden, maar hun wegen waren niet veel beter. Alleen Rodney had geluk: hij woont in het midden van Malawi, daar waar de meeting plaatsvond.

## Opschalen

Een belangrijke vraag op de vergadering was: met hoeveel deelnemers kunnen we dit seizoen starten? Ik heb de vier directeuren opnieuw uitgelegd dat wij daarin afhankelijk zijn van de financiële middelen die wij ontvangen. Graag zouden we opschalen van 7000 naar 10.000 akkers, maar het is nog steeds de vraag of dat lukt...

In december hopen mijn vrouw Dity en ik opnieuw naar Malawi af te reizen. De mensen die ons dan op het vliegveld verwelkomen en onze slaapplek gereedmaken, weten dan met hoeveel akkers seizoen 2024-2025 start. Wat het aantal ook zal zijn, ze zullen het sowieso een wonder vinden dat de Heere naar hen omziet. Maar natuurlijk hopen en bidden wij dat het om heel veel hectares zal gaan.

Inmiddels hebben de directeuren ons gemeld dat zij allemaal weer veilig thuisgekomen zijn. Ze zijn nu in gespannen afwachting van het aantal akkers dat wij hun over een paar weken doorgeven. Wilt u naar hen omzien en hen (en ons) verblijden met uw gebeden en giften?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe

**Dit is het 55e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.**

## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)



**„Een belangrijke vraag op de meeting was: met hoeveel deelnemers kunnen we dit seizoen starten?“**