



COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Dankbaar te mogen doen

Naast maïs eten ze in Malawi ook heel veel pinda's. Deze verbouwen ze zelf op het land. Je ziet veel straatverkopers met manden vol. Ze eten ze rauw en ongebrand. Het is prima voedsel, ze zijn heel gezond, bevatten geen zout en hebben de juiste vetten. Er zijn bepaalde plaatsen waar je een grote groentemarkt vindt. Dat ziet er prachtig uit, veel tomaten, groene bladgroenten, uien. Ook cassave en zoete aardappel. Maar lang niet iedereen kan dat betalen. Als we van Kasungu naar Mzuzu gaan, stoppen we onderweg altijd even om iets voor onze chauffeur te kopen voor zijn gezin. Dan is hij zo blij. We zijn dankbaar dat we dit kunnen en mogen doen.

GEEF LEVEN

Momenteel hebben dankzij Food For LiFe **125.000 mensen** in Malawi het hele jaar door elke dag te eten.

Ons doel voor 2025:
1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?

CHRISTEN/
10%
VAN DE
OOGST

PREDIKANT

KERK

NAASTE
IN NOOD

Zonder Woord-
verkondiging
geen toekomst
in Malawi...



www.foodforlifemalawi.com

CBF - ANBI