



COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

## Ondanks hun armoede de Heere lovend

De kerken in Malawi worden druk bezocht. De mensen komen overal vandaan. De kerk heeft een vaste aanvangstijd, maar velen komen niet op tijd. Ze moeten van ver komen, soms lopen ze wel 2 uur voordat ze er zijn. De baby's gaan soms gewoon mee op de rug. De dienst begint met zingen, veel lofprijzing. Rij voor rij gaan ze na de preek naar voren om dansend en zingend hun gaven te geven. Ondanks hun armoede, met heel veel blijdschap, de Heere lovend omdat Hij zo naar hun omziet. Ze laten zich leiden door de beloofde vreugde en zien uit naar de genade die op hen wacht.

# GEEF LEVEN

Momenteel hebben dankzij Food For LiFe **125.000 mensen** in Malawi het hele jaar door elke dag te eten.

**Ons doel voor 2025:**  
**1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?**

CHRISTEN/  
10%  
VAN DE  
OOGST

PREDIKANT

KERK

NAASTE  
IN NOOD

Zonder Woord-  
verkondiging  
geen toekomst  
in Malawi...



[www.foodforlifemalawi.com](http://www.foodforlifemalawi.com)

CBF - ANBI