



COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Laat ze niet in de steek!

De bevolking van Malawi staat bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Als we arriveren bij een groep wordt er al volop gezongen en gedanst. Het warme hart van Afrika wordt Malawi genoemd. De mensen zijn vriendelijk, behulpzaam, lachen veel. Het is prettig om hier te zijn. Toch zie je hier zoveel schrijnende dingen. Het is hier zo ontzettend arm. We horen het pas als we er nadrukkelijk naar vragen. Ze laten het niet zien. Maar er is zo'n vreselijke nood. Daarom doe ik hierbij een oproep: Laat ze niet in de steek! Denk er eens over na. Het verandert jouw kijk op het leven!

GEEF LEVEN

Momenteel hebben dankzij Food For LiFe **125.000 mensen** in Malawi het hele jaar door elke dag te eten.

Ons doel voor 2025:
1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?

CHRISTEN/
10%
VAN DE
OOGST

PREDIKANT

KERK

NAASTE
IN NOOD

Zonder Woord-
verkondiging
geen toekomst
in Malawi...



www.foodforlifemalawi.com

CBF - ANBI