



COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Wat als er geen eten is?

Wij hebben daar niet gauw last van. Maar in Malawi hebben ze weinig te eten. Mais is het hoofdvoedsel. En men eet ook wel soja. Als die geoogst wordt slaan ze er met stokken op. En een kracht dat ze hebben ondanks hun magere lichaam! Soms verkopen ze de soja of tomaten, zoete aardappelen, cassave of bonen langs de weg. Maar het levert ze niet veel op. Men heeft niet veel geld om eten te kunnen kopen. Op sommige markten zie je vlees hangen. Of er liggen allemaal kleine visjes in een mand. Zo in de buitenlucht, dat maakt allemaal niet uit. Het is zo anders dan bij ons.

GEEF LEVEN

Momenteel hebben dankzij Food For LiFe **125.000 mensen** in Malawi het hele jaar door elke dag te eten.

Ons doel voor 2025:
1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?

CHRISTEN/
10%
VAN DE
OOGST

PREDIKANT

KERK

NAASTE
IN NOOD

Zonder Woord-
verkondiging
geen toekomst
in Malawi...



www.foodforlifemalawi.com

CBF - ANBI