



COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Malawi, het warme hart van Afrika

Malawi wordt ook wel het warme hart van Afrika genoemd. De mensen zijn erg vriendelijk en het merendeel, ca. 80 % is christen. Dat is zichtbaar: winkeltjes en vrachtauto's dragen veelal een naam met dank aan God. Ook praten de mensen onderling zonder schroom over de Heere. In alles zijn ze zeer dankbaar. Ze leven in armoede, maar tegenslagen of verdriet houden ze voor zichzelf. Voor ons ligt er daar een wereld open om hen te helpen. We helpen ze om een goede oogst te behalen. Maar we bezoeken bijvoorbeeld ook scholen en kinderopvang. We nemen altijd speelgoed en boekjes mee. Daar zijn ze zo blij mee.

GEEF LEVEN

Momenteel hebben dankzij Food For LiFe **125.000 mensen** in Malawi het hele jaar door elke dag te eten.

Ons doel voor 2025:
1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?

CHRISTEN/
10%
VAN DE
OOGST

PREDIKANT

KERK

NAASTE
IN NOOD

Zonder Woord-
verkondiging
geen toekomst
in Malawi...

www.foodforlifemalawi.com

CBF - ANBI

