

# Grace is blij en boos tegelijk

Bo Teerlings medewerker Grace Mweso is teruggekeerd van haar dienstreis naar Malawi. Tijdens het verslag van haar bezoek aan het Afrikaanse land vertelde ze zeer enthousiast over de manier waarop de Heere voedselproject Food For LiFe zegent. Maar op een gegeven moment werd ze opeens heel boos. Waarom?



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Food For LiFe werkt echt. Grace zag het met eigen ogen. Bo Teerling: „Ze heeft veel groepen bezocht en deelnemers gesproken en vond het ongelooflijk wat er in haar land gebeurt. Zoveel mensen die nu eten en een inkomen hebben en zelf voor hun familie kunnen zorgen. Nooit meer honger. Fantastisch!

Food For LiFe is ook echt een prachtig systeem. Het unieke eraan is dat wij deelnemers niet ieder jaar opnieuw geld hoeven te geven. Wij schenken boeren zaad en meststoffen en leren hun vervolgens hoe ze maïs op zo'n manier moeten verbouwen dat de oogst zeven keer zo groot is als met de traditionele methode het geval is. Van de opbrengst moeten ze een klein deel aan ons afstaan, zodat we het jaar erop nieuwe deelnemers kunnen helpen.

Misschien lijkt het er nu op dat het project succesvol is door onze inspanningen, maar het zou allemaal op niets uitgelopen zijn als God het niet rijk zegende en zegent. Grace heeft het met eigen ogen gezien. Waarom ze dan opeens zo boos werd? Nou, dankzij Food For LiFe hebben nu dagelijks

zo'n 125.000 mensen eten, maar we willen graag opschalen naar 1 miljoen in 2025. Om dat te bereiken zijn financiën, maar natuurlijk ook nieuwe deelnemers nodig. En daar wringt de schoen. Sommige Malawiërs willen niet meedoen, omdat ze vasthouden aan hun traditionele landbouwmethode. En die zorgt ervoor dat oogsten veel minder groot zijn en veel vaker mislukken. Gevolg: kinderen en ouderen hebben geen eten en sterven van ondervoeding en honger. Dat maakte Grace heel boos.

Hetzelfde overkwam mijn vrouw Dity vorig jaar. Ze schoot uit haar slof over de sleur van tradities. Zowel Grace als Dity riep uit: „Waarom doen mensen niet mee aan Food For LiFe? Het is gratis. Het levert rijke oogsten op. En je ziet aan alles dat de Heere het zegent.”

## Blijvend effect

„Gelukkig staan er ook duizenden Malawiërs in de rij die wél graag meedoen en die wel gevoelig zijn voor jullie argumenten”, reageerde ik. Die argumenten kunnen we ondersteunen met foto's die we de afgelopen tien jaar maakten (zie hiernaast). Ze tonen dat Food

For LiFe een zeer groot en blijvend effect heeft en dat de groep deelnemers steeds groter wordt.

Zouden we in 2025 echt 1 miljoen mensen kunnen voeden? Wat zou dat geweldig zijn. Alleen al bij de gedachte word ik stil. Wilt u meehelpen om dat doel te bereiken?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



**Dit is het 24e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.**

## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92  
info@foodforlifemalawi.com  
www.foodforlifemalawi.com  
www.livingfair.nl  
NL29RABO 0118 3557 32  
(ANBI-status en CBF-keur)

**„Landbouwmethode Food For LiFe is gratis, levert grote oogsten op en wordt rijk gezegend”**