

# Voor één eurocent één bordje nsima

Bo en Dity Teerling zijn veilig teruggekeerd van hun reis naar Malawi. In hun woonplaats Oosterwolde (Gld.) blikken ze terug. „We hebben veel deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe bezocht en geconstateerd dat de organisatie volwassen is geworden. Met de vele giften en gebeden hopen we de komende twee jaar uit te breiden en zo iedere dag 1 miljoen Malawiërs te voeden.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

In de afgelopen weken hebben wij opnieuw gezien hoe blij en dankbaar mensen in Malawi zijn ondanks hun enorme armoede. Steeds weer vragen wij ons af hoe dat toch kan. Het land zelf glijdt namelijk steeds verder weg in het moeras van armoede. Daar komt bij dat de inflatie gigantisch is.

Volgens deskundigen zal het allemaal nog veel erger worden tegen het eind van het jaar, als de zaaitijd aanbreekt. De overheid heeft namelijk geen middelen meer om boeren te ondersteunen. Nu al zijn er mensen die geen eten meer hebben, en dat terwijl de oogst nog van het land wordt gehaald. Boeren die niet aan Food For LiFe meedoen, hebben een schrale of mislukte oogst. Bij ‘onze’ mensen valt de situatie gelukkig over het algemeen mee.

Ondanks alle ellende blijven de inwoners van Malawi optimistisch. Na een eerste begroeting op straat volgt er doorgaans een praatje, waarna er algauw gelach klinkt. Niet een lachje, maar een uitbundige lach. Tegelijkertijd hoor je hoe ontzettend moeilijk het is om rond te komen. Hoe familieleden creperen wegens de voedselschaarste.

**„Wat geweldig om met u allemaal lichamelijk en geestelijk voedsel in Malawi te mogen uitdelen!”**

Wat mensen vaak tegen ons zeggen is: „Zolang we iedere dag een bordje nsimapap hebben, is ons leven goed.” Eén maaltijdje per dag stemt hen dus al tot dankbaarheid. En een gratis T-shirt van Dity deed volwassen mannen in de buurt van Lake Malawi dansen en springen van vreugde (zie foto).

### Vertrouwen

Vanmorgen speelde er weer eens een lied door mijn hoofd. „Gods vriend’lijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor all’ oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot; verblijdt u steeds in God; roemt, roemt Zijn heiligheid; zo word’ Zijn lof verbreid voor al dit heilgenot.”

Malawiërs verheugen zich niet alleen zondags, in de kerk, maar ook doordeweeks. Steeds weer spreken zij hun vertrouwen en dankbaarheid uit richting God, Die hen de afgelopen dagen toch maar weer een bordje maïspap schonk.

### Lofzang

Wilt u blijven geven en bidden om die lofzang gaande te houden? Eén bordje nsima kost in ons

stelsel één eurocent. Met één eurocent per dag laat u Gods vriendelijk aangezicht schijnen in een van de armste landen ter wereld. Barmhartigheid en dankbaarheid zijn niet aan grenzen gebonden. Wat geweldig om met u allemaal lichamelijk en geestelijk voedsel in Malawi te mogen uitdelen!



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



**Dit is het 41e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.**

### The Art of Charity

06 - 51 35 93 92  
 info@foodforlifemalawi.com  
 www.foodforlifemalawi.com  
 www.livingfair.nl  
 NL29RABO 0118 3557 32  
 (ANBI-status en CBF-keur)