

Recht doen en weldadigheid liefhebben

De vakantie staat voor de deur en dus pauzeren Bo en Dity Teerling hun artikelenreeks over Food For LiFe Malawi (FFF). Begin september gaan ze verder. „Wilt u ons wel blijven steunen?” vraagt Bo, „want onze kosten gaan door. Breng ook eens een bezoek aan Living Fair (livingfair.nl), onze winkel en webshop met kantoor-meubilair en eetkamer-meubelen in Wezep. Alle winst gaat naar FFF.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

In Malawi zijn de FFF-boeren ondertussen druk bezig met het oogsten van hun maïs. Dat is een hele operatie. Meer dan 5000 van hen geven een zak maïs aan onze stichting terug. Die moet worden opgeslagen en daarna verkocht. Daarmee hebben de leiders van een groep boeren geld om volgend jaar opnieuw gratis zaaizaden en meststoffen uit te delen. Ons plan is om de helft van onze deelnemers volgend jaar niet één maar drie of vier akkers te laten bewerken. Dat levert dan geen dagelijks eten voor 125.000, maar voor 500.000 mensen op. Het jaar erop willen we graag 1 miljoen mensen voeden.

Dit klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Velen zeggen dan ook dat het onhaalbaar is. Maar dat geloof ik niet: er is altijd wel een oplossing te vinden. Wijlen mijn moeder zei altijd: „Waar een wil is, is een weg.” Ik zou eraan toe willen voegen: waar God zegent, is alles mogelijk.

Het zegenen van God sluit onze verantwoordelijkheid overigens niet uit. Hij vraagt ons om van Zijn genade en gaven uit te delen, om ernst te maken met de opdracht

recht te doen en weldadigheid lief te hebben (Micha 6). Dat kan er voor iedereen anders uitzien. We hebben immers allemaal eigen talenten en leven in verschillende situaties.

Ik moet in dit verband altijd aan mijn oma denken. Ze was al vroeg weduwe en moest tijdens de crisjaren in de vorige eeuw met haar vier kinderen van de armenzorg leven. En toch... toen een collectant haar ooit om een bijdrage aan noodhulp vroeg, gaf ze hem één van haar twee centen. „Van geven word je rijk”, zei ze altijd. En inderdaad, de Heere heeft haar steeds weer bijgestaan. Ook toen ze 80 jaar was, steunde ze daarom nog op haar Schepper.

Bordje maïspap

Toen we een paar weken geleden door Malawi trokken, zagen we dat de FFF-deelnemers het steeds beter krijgen. We maakten echter ook boeren mee die hun akkers op de traditionele manier bebouwen en iedere dag weer worstelen om een bordje maïspap op tafel te krijgen. Hoe bestaat het dat ze het daarmee volhouden? Maar zelfs dat ene bordje pap is voor velen de

komende maanden niet vanzelfsprekend vanwege de droogte in de afgelopen periode.

We willen u dan ook opnieuw vragen om hen en ons en ons project te blijven bedenken in uw gebeden en giften. Dat heeft u de afgelopen maanden steeds gedaan, wilt u dat ook tijdens de vakantie blijven doen? Alvast bedankt!



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe

Dit is het 46e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)



„Toen een collectant mijn oma om een bijdrage aan noodhulp vroeg, gaf ze hem één van haar twee centen”