

Dankbaarheid en grote tegenstellingen

Allereerst willen wij u een gezegend nieuw jaar wensen. Wij bidden dat u mag genieten van de lichtglans van Gods liefde in dit nieuwe jaar. Ook willen wij iedereen bedanken die ons met woord en daad heeft ondersteund. Ons budget voor 2023 was 500.000 euro. Dat is een enorm bedrag. Tot onze grote dankbaarheid werd de opbrengst maar liefst 530.00 euro in 2023.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

U begrijpt onze grote dankbaarheid, vertelt Bo Teerling van het project Food For Life Malawi. Voor 2024 hebben wij hetzelfde budget nodig. Daarom willen wij u allemaal vragen om ons project te willen blijven ondersteunen met gebed en uw giften.

Gisteren, donderdag kreeg ik onverwacht een whatsapp uit Malawi van een dominee die we al een paar keer hebben ontmoet in het zuiden van Malawi. Hij vertelde kort dat hij zeer gespannen was. Het blijkt dat er in zijn gemeente 350 oudere mensen en 155 (wees)kinderen zijn die vrijwel geen eten hebben. Om deze 505 mensen een zak mais te geven is er 15.000 euro nodig. Zonder onze hulp zullen deze mensen het heel erg zwaar krijgen of nog erger, deze periode gewoon niet overleven. De hongerdood sterven. Met dat soort berichten slaat mij hart een paar keer over en stijgt mijn emotie naar een onbeheersbare hoogte.

In Malawi zijn er nu 7.000 boeren die hun akkers bijna allemaal klaar hebben. De verrijkte compost hebben ze gemaakt. Het land hebben ze schoongemaakt. De rijen hebben ze uitgezet en alle plant-

gaten gemaakt. Samen hebben ze meer dan 10 miljoen gaten gemaakt waarin ze drie maiszaadjes planten. De zaaizaden en meststoffen hebben wij gegeven. Dat betekent dat er 30 miljoen zaaizaden worden gepland. Allemaal mooi drie zaadjes in een driehoek. Ongelooflijk dat we dat allemaal met elkaar zo kunnen doen.

Afgelopen maandag kreeg ik een mailtje van James. Hij is regelmatig onze chauffeur in Malawi. Net als Mwiza zijn neef. James is chauffeur op een ambulance in Mzuzu, in het noorden van Malawi. Hij is ruim 40 jaar en heeft met zijn vrouw twee kinderen. Een derde kind in het gezin is het zoontje van zijn overleden broer. James heeft een hart van goud en staat altijd voor iedereen klaar. Zijn hart schreit mee met alle ellende die hij meemaakt op zijn werk, maar ook wat hij ziet wat er gebeurt in zijn omgeving. Hij verdient bijna 150 euro per maand. Daar moet de huur van worden betaald en het eten en drinken van iedereen. Elektriciteit hebben ze niet. Zodra het donker is en ze iets hebben kunnen eten gaan ze in een kring op de grond zitten. Stoelen hebben ze niet.

Wat geweldig dat u ons steeds weer helpt om Gods licht te laten schijnen in deze donkere wereld.

James stuurde een foto. Op de foto een zeer armoedig bouwvallig huisje. Hij vertelde dat hij een zak mais had gebracht naar de “very needy”. Arme mensen worden vaak aangeduid met “needy”. Als je very needy bent heb je gewoon echt helemaal niets meer. James heeft daar oog voor en kon het niet langer verkroppen dat hij met zijn gezin iedere dag nog een klein beetje voedsel had terwijl hij wist dat even verderop mensen waren die echt helemaal niets meer hebben. Gewoon niets. Zelfs geen stoel, maar dat heeft James ook niet. Zelfs geen broodkostjes. Zelfs geen sliertje spaghetti. Niets.

Met dat soort berichten slaat mij hart een paar keer over en stijgt mijn emotie naar een onbeheersbare hoogte.



Dit is het 19e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For Life