

Paaslicht in donker Afrika

Tijdens de paasdagen kregen Bo Teerling en zijn vrouw Dity een heleboel video's, foto's en berichten uit Malawi. „We zagen kerkgangers dansen van vreugde om de opgestane Heiland. Blijdschap uit hun hart, uit hun tenen. Het maakte mij jaloers: zó arm en tegelijk zó rijk. In Hem. Hoe uit onze paasvreugde zich?”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Vijftien jaar geleden reed ik door de Malawische bush. Food For LiFe bestond nog niet. Voor een klein armoedig huisje zag ik een uitgeteerde jonge vrouw staan. Ze zwaaide moeizaam naar ons en probeerde te lachen. Mussah, onze chauffeur, stopte en knoopte een praatje met haar aan. Hij vroeg haar waarom zij naar ons zwaaide en lachte. „Hij is opgestaan”, zei ze. „Hij riep dat het volbracht is en nu ben ik vrijgekocht. Binnenkort mag ik aan de voeten van mijn Heiland zitten. In het hemelse paradijs. De dood heeft geen macht over mij.”

Ontroerd reden we verder. Zwijgend. „Wat kunnen wij aan deze situatie doen?” vroeg ik aan Mussah. Onze chauffeur stak een heel verhaal af. Eén zinnetje bleef haken: „Help de mensen die op je pad komen zoveel als je kunt.” „Hoe dan?” reageerde ik. „Gewoon doen”, zei hij. „Gewoon doen en God zal jou helpen.”

Rijkdom en genade

Een paar dagen later tijdens diezelfde reis vroeg ene Rodney mij of ik zijn land wilde helpen. Hoe? dacht ik. Hoe kan ik nu het armste

land ter wereld helpen? Inderdaad, dat kon en kan ik niet. Maar God wel. Dat toont Hij duidelijk met Zijn project Food For LiFe Malawi. Het landbouwsysteem, dat gebruikmaakt van de gaven die Hij Zelf in Zijn schepping heeft gelegd, is jaar in jaar uit een enorm succes. Oogsten zijn veel hoger dan vroeger en mislukken bijna nooit, waardoor dagelijks vele tienduizenden mensen eten hebben en velen van de hongerdood worden gered. Allereerst dankzij Hem, maar ook dankzij de betrokkenheid van duizenden gevers in Nederland. Iedere week opnieuw. Wat een rijkdom en wat een genade!

Blijdschap

We zijn heel dankbaar dat God ons de gezondheid en de energie gaf en geeft en dat Hij ervoor zorgt dat de mensen in Malawi uw hart raken, waardoor u bidt en geeft. Kijk maar eens naar de foto wat een (paas)blijdschap dat veroorzaakt bij broeders en zusters ver weg.

Ik geef tot slot graag het advies van Mussah nog een keer door: „Gewoon doen wat op je pad komt met de gaven die God je heeft gegeven.” Leef uit genade en deel

die met anderen. In Malawi en in Nederland. In Malawi uiten de inwoners hun (paas)vreugde door te dansen en te springen, in Nederland vrouwen we misschien eerder onze handen en geven we geld of inzet. Het maakt op zich niet uit hóé, áls Zijn lof maar wordt vergroot!”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 32e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
info@foodforlifemalawi.com
www.foodforlifemalawi.com
www.livingfair.nl
NL29RABO 0118 3557 32
(ANBI-status en CBF-keur)

„Help de mensen die op je pad komen met de gaven die God je heeft gegeven en Hij zal je helpen”