

# Niet aan de ander voorbijgaan

Bo en Dity Teerling zijn nu drie weken in Zuid-Malawi en zien er heel veel verdroogde oogsten. De situatie is zo ernstig dat de president er de noodtoestand uitriep. Je zou denken: wat kunnen twee Nederlanders dáár betekenen, laat ze verder trekken. Maar dat is absoluut geen optie, stelt Bo. Hij moet daarbij denken aan Zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Afgelopen zondag beluisterden Bo en Dity een dienst van hun thuisgemeente in Oosterwolde (Gld.). De predikant behandelde de woorden dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. „Hij legde uit dat "haten" ten diepste betekent: aan de ander voorbijgaan. Dat je hem of haar niet ziet staan”, vertelt Bo.

Tijdens een bezoek aan een groep van 77 deelnemers aan landbouwproject Food For Life in Mpemba moest Bo aan deze uitleg terugdenken. „Onze boeren staan tijdens zo'n bijeenkomst op en noemen hun naam. Wij schenken hun zaaizaden en meststoffen, waarna zij volgens onze landbouwmethode aan de slag gaan en na de oogst één zak van 50 kilo aan ons teruggeven.

In Mpemba ging opeens een grote, gespierde man staan: Connel Kaunda. Een hard werkende man, getrouwd, met één kind. Hij vertelde wat hij allemaal had gedaan om een goede oogst te krijgen. En dat was veel. Maar hij had een fout gemaakt, merkte ik: hij had zijn compost op een verkeerde manier geproduceerd, waardoor de broei niet goed had doorgezet. Als er

voldoende regen valt, is dat geen probleem, maar nu het al zó lang droog is...

Toen Connel, in tranen, over zijn verdrogende oogst vertelde, raakte ik zelf ook geëmotioneerd. Je zult maar hulpeloos moeten toezien hoe je oogst gaat mislukken en je vrouw en kind honger gaan lijden. Een zak maïs terugbetalen zit er in zo'n geval niet in, maar ja: mensen hun schuld zomaar kwijtschelden kan niet, want dan stort het complete projectsysteem in. Zulk nieuws gaat als een lopend vuurtje door het land.

## Noodhulp

Gelukkig hebben we de afgelopen tijd veel giften voor noodhulp ontvangen. Ook van u. Daarom hebben we besloten om de mensen in deze streek twee zakken maïs te geven. Daarvan kunnen ze er één als terugbetaling en één als voedselvoorziening gebruiken. Daarmee houden wij het systeem draaiend én blijven onze naasten in leven. Het is niet voor te stellen hóe blij de Malawiërs waren die we deze boodschap mochten geven.

Mooi hoe de Heere een preek in Oosterwolde gebruikt om ervoor

te zorgen dat ook kerkgangers aan de andere kant van de wereld hun naasten zien staan. Nog mooier dat die naasten Hem gaan danken en loven voor Zijn genade.

Wilt u blijven bidden en geven, zodat wij van die genade kunnen blijven uitdelen?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For Life



**Dit is het 36e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.**

## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

**„Je zult maar hulpeloos moeten toezien hoe je oogst gaat mislukken en je vrouw en kind honger gaan lijden”**