

Erbij staan, bijstaan en meedoen

„Mijn twee jongste zonen waren een tijdje bekend in ons dorp. Bij akkefietjes ging de plaatselijke politiemans ervan uit dat er twee Teerlinkjes bij waren betrokken. Vaak had hij gelijk. Natuurlijk waren de twee broers, druk pratend en gebarend, van mening dat zij er alleen maar bij hadden gestaan. Maar: erbij gestaan is meegedaan, vind ik. Door alleen te kijken laad je schuld op je.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Een poosje geleden kreeg ik het benauwd door mijn eigen woorden. Sinds mijn geboorte heb ik ontzettend veel schrijnende zaken in de wereld gezien en gehoord: hongersnood, oorlogen, ellende, verdriet, schreeuwen om leven. En wat deed ik? Niets! Ik stond erbij en keek ernaar. Nou, dat is niet helemaal waar: de opdrachten van Christus om het Evangelie te verkondigen en mijn naasten te helpen kocht ik af met een jaarlijkse bijdrage van 70 euro voor de zending.

Toen ik de term „afkopen” jaren later als voorzitter van de lokale zendingscommissie gebruikte, reageerden de aanwezigen overigens heel boos. Maar waarom? In mijn Bijbel draagt de Heere mensen op om 10 procent van hun inkomen en bezit af te staan aan hun naasten –hulpbehoevenden, weduwen, wezen– en om aan alle volken het Evangelie te verkondigen.

Als jongeman had ik een grote hoeveelheid bezwaren tegen deze opdrachten bedacht: mijn gezin kostte veel tijd en geld, de studies van de kinderen waren niet goedkoop, de belastingen deden een aanslag op het budget. En meer van

dergelijke prietpraat. In mijn Bijbel staan toch echt twee opdrachten die voor alle gelovigen gelden, zonder uitzonderingsclausules: geef tienden en verkondig aan alle volken het Evangelie. Oftewel: sta er niet bij, maar sta hen bij!

Miljoenen maïszaadjes

Een van de vrouwen in Malawi die we met landbouwproject Food For LiFe hebben kunnen bijstaan, is Grace Nyasulu, nu Grace Mweso (zie foto). Ze is inmiddels een van onze projectleiders en keerde onlangs in Nederland terug na een dienstreis naar Malawi. Ze zal rapporteren dat er 30 miljoen maïszaadjes zijn geplant, die binnenkort 15 miljard maïskorrels voortbrengen. Mede dankzij uw geweldige financiële ondersteuning en gebeden. Ook hiervoor geldt: „bijgestaan is meegedaan.”

Wij willen nu heel graag opschalen: van dagelijks voedsel voor 125.000 mensen naar eten voor 1 miljoen mensen in 2025. Dat kan! Onze organisatie is er klaar voor en duizenden Malawiërs staan in de rij om mee te doen. Wilt u het project, maar zeker ook de inwoners van Malawi, en Grace, gedenken in uw

gebeden en giften? Wilt u helpen om tranen van verdriet te veranderen in vreugdetranen?

Wijlen mijn straatarme oma en moeder leerden ons: „Van geven word je rijk.” En ze leefden dat ook voor: ze gaven vanuit hun schrijnende armoede aan anderen, uit liefde voor God. Voor dat voorbeeld ben ik hen nog steeds dankbaar.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 23e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„We willen opschalen: van dagelijks voedsel voor 125.000 mensen nú naar eten voor 1 miljoen mensen in 2025”