

Geen suiker, geen mest, geen maïs

Bo en Dity Teerling zijn in Malawi aangekomen om daar de deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe een hart onder de riem te steken. „God is goed. Altijd“, dat is wat mensen als eerste tegen ons zeggen. Ondanks alle ellende, armoede en honger. Hoe bestaat het?!“ vraagt Bo zich verbaasd af.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Na een reis van dertig uur kwamen Bo en Dity begin deze week in Malawi aan. Hun vaste chauffeur, Mwiza, stond klaar om hen naar het binnenland te rijden. Nadat ze zes koffers vol hulpgoederen uit Nederland –bijna 200 kilo– in de auto hadden geladen, gingen ze op weg. Onderweg zagen Bo, Dity en Mwiza de akkers aan hen voorbijtrekken. „De maïsvelden lagen er sterk wisselend bij“, vertelt Bo. „Je kunt goed zien dat het allemaal minder florissant is dan vorig jaar, toen we hier ook waren. Volgens Mwiza is de situatie in het zuiden nog veel beroerder.“

Tijdens de rit vertelde Mwiza dat er in heel Malawi geen suiker meer te koop is. Bo grapte dat „geen suiker“ goed voor zijn gezondheid is, maar Mwiza kon er niet om lachen. Het tekort geeft volgens hem de ernst van de situatie aan. „De hongersnood is zo heftig dat er in geen enkele supermarkt ook maar een korrel suiker te koop is“, reageerde hij. Toch gaan de inwoners van Malawi niet bij de pakken neerzitten, maar blijven ze bidden en hopen dat God hen optrekt uit de ellende. Bo: „Hoe bestaat het toch dat zulke

arme mensen de Heere blijven loven en prijzen?!“

Mwiza heeft het nog relatief goed. Hij is vader van een gezin met drie kinderen en heeft werk als chauffeur van een kerkleider (en van Bo en Dity). Hij verdient iedere maand 200.000 Mkw, ongeveer 100 euro. Zijn oudste kind van veertien gaat naar een goede school in de buurt. Het gezin heeft een heel klein huisje met slechts enkele meubels, die aan alle kanten piepen en kraken en toch... De gezinsleden zijn blij, gelukkig en lachen veel.

Voorouders

De maïs die Mwiza op zijn eigen stukje grond verbouwt, heeft het dit jaar niet zo goed gedaan, vertelt Bo. „We hem diverse keren aangeboden om mee te doen met Food For LiFe, maar dat heeft hij steeds geweigerd. Misschien vanwege beloften aan voorouders. Recent is zijn moeder overleden en ik hoop dat hij nu wel mee gaat doen. Dan levert zijn akker niet acht, maar tachtig zakken maïs op.“

Soms is het frustrerend om te zien dat tradities zo sterk zijn dat ze iedere verbetering blokkeren. Gelukkig kiezen steeds meer mensen

voor Food For LiFe. Onze wekelijkse uitzendingen dragen eraan bij dat steeds meer mensen biologische mest in plaats van superdure kunstmest gaan gebruiken. Mooi, maar nu dreigt er een mesttekort. Daar gaan we tijdens deze reis iets aan proberen te doen. Een hele opgave, maar met uw gaven en gebeden moet het lukken!”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 34e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
 info@foodforlifemalawi.com
 www.foodforlifemalawi.com
 www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)

„Soms is het frustrerend om te zien dat tradities zo sterk zijn dat ze iedere verbetering blokkeren“