

Ontmoetingen in het oerwoud

Deze week reisde Bo Teerling naar chiefs in de Malawische dorpjes Chitipa en Ifunbu. Een tocht van zo'n 700 kilometer (v.v.). „Dity ging niet mee“, vertelt Bo. „Reizen in het noorden is bijna onmogelijk door de verschrikkelijke wegen; als je achter in de auto zit, kom je al helemaal gebroken aan.“ Dus gingen Bo en zijn chauffeur met z'n tweeën. Een reisverslag. Over insecten, ravijnen en vertrouwen op God.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Op de dag van vertrek zat ik 's morgens vroeg buiten. Voor mijn voeten liepen mieren, druk op zoek naar voedsel. Zouden ze iets eetbaars vinden? Voor mensen is er in ieder geval niet veel voorradig.

Ik kreeg honger van het insectengedrag en besloot bij het restaurant te informeren of er ontbijt was. Er liep een lange kolonne termieten. Misschien wel twintig meter lang. Drie rijen naast elkaar. De beesten gingen van A naar B en weer terug. Een oude man waarschuwde mij: „Pas op!“ zei hij, „ze bijten.“ Ik vroeg hem hoe het mogelijk was dat die honderden termieten, zo keurig in het gelid, in zo'n hoog tempo, zo geordend hun voedsel konden ophalen. „Ze hebben een leider“, antwoordde hij. „Als je die weghaalt, stopt de kolonne en worden de dieren, Bijbels gezegd, als een volk zonder leider.“

Van de dierenwereld kunnen wij mensen veel leren. In het uiterste noorden van Malawi weten ze dat beter dan wij in West-Europa. Zij wonen en werken er dicht bij de natuur. Ze houden daardoor ook veel beter rekening met wat de natuur geeft en met wat wij erin mogen

veranderen. De oude man, een lokale chief, legde uit dat God de wereld goed en de mens naar Zijn beeld heeft geschapen. Pas daarna, door onze schuld, was er kwaad in de schepping gekomen. Hij groette me daarna en wenste me een behouden aankomst in Chitipa. „Wees in geen ding bezorgd. God zorgt voor jullie. Gods zegen gewenst.“

Salontafel

Chitipa is bijna onmogelijk te bereiken. Het ligt ruim 300 kilometer boven de noordelijkste stad in Malawi. De weg erheen voert door bergen en is helemaal kapot gereden. Hij bevat gaten, waar je zomaar een salontafel in kunt zetten en dan is het gat nóg niet helemaal gevuld. Meteen links van de weg verzezen op een gegeven moment steile wanden, meteen rechts gaapte een diepe afgrond, uiteraard niet door een vangrail afgeschermd. Als je valt, val je dus duizend meter omlaag. „Zoiets gebeurt niet vaak“, zo stelden de locals mij gerust. „Niet meer dan vijf keer per jaar.“ Plotseling kwamen ons drie grote vrachtwagens tegemoet. Die hebben voorrang. Wij moesten aan de kant. Verder. Nog iets verder...

„Als je de leider weghaalt, stopt de kolonne en worden de termieten als een volk zonder leider“

De ontmoetingen met onze leiders in Chitipa en Ifunbu verliepen goed en ordelijk: directeur Geoffry had alles, als een goede leider, perfect geregeld. Een paar dagen na vertrek, met 700 reiskilometers achter de rug, ontmoette ik Dity weer. In goede gezondheid. Dankbaar!



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 38e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
 info@foodforlifemalawi.com
 www.foodforlifemalawi.com
 www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)