

# Zingen in het oerwoud

Malawi kent verschillende landschappen en grondsoorten. Van 'vlak met puisten' tot hoge bergen. Van klei tot zand en leem. Veel grond is geërodeerd. Bij de start van Food For LiFe zeiden deskundigen dat het onmogelijk was om er maïs te verbouwen. En nu? De velden zien binnenkort weer groen en geel om te oogsten. Ook in geestelijk opzicht blijkt het land vruchtbaar.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

aten we eens beginnen met enkele wetenswaardigheden over Malawi, vertelt Bo Teerling. „Het land is 1200 kilometer lang en 200 kilometer breed. Er wonen zo'n 20 miljoen mensen, verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen. Dat vind je terug in de politiek. Het zuiden staat bekend als de zakelijke regio en in het midden van het land zetelt de regering in hoofdstad Lilongwe. Het klimaat is wisselend: in het zuiden is het tropisch en soms zeer warm, in het noorden is het wat aangener, hoewel het ook daar heel warm kan zijn.

Ons project Food For LiFe startte in het midden van Malawi. Maïs verbouwen was daar niet mogelijk stelden onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Nou, daar zijn ze van teruggekomen. In het door hen afgewezen en tot hongerveroordeelde gebied groeit nu heel veel maïs. Ruim 2000 boeren halen er jaar in jaar uit een mooie oogst binnen. Food For LiFe Malawi betekent voor hen: nooit meer hongerslijden.

Ongeveer tien jaar geleden liep ik met een vriend uit Nederland door de Midden-Malawische bush

naar de kerk. We moesten om zeven uur 's ochtends vertrekken, want het was een uur lopen en de dienst begon om acht uur. Onderweg ontdekten we dat het „onvruchtbare land” ook in geestelijk opzicht vruchtbaarder was dan wij, westerse 'deskundigen', dachten. We ontmoetten een groep mensen die al zingend door de bush liep. Op weg naar de kerk, naar de viering van het Heilig Avondmaal. Zij waren al om half zes vertrokken. Het laatste stukje van de route liepen we samen op. Samen zingend. Wij een uurtje, zij drie uur heen en drie uur terug.

De kerk bleek gebouwd van riet en nog geen 2 meter hoog. Mijn vriend paste vanwege zijn lange, brede lichaam niet door de deur. Dus bleven we buiten staan met honderd andere kerkgangers. De kerk stroomde vol. Het gezang in het oerwoud klonk oorverdovend, de dienst en de viering van Heilig Avondmaal waren onbeschrijfelijk. Hartverwarmend.

## Hongerdood

De kerkgangers die deelnamen aan Food For LiFe –en hun families– hoefden zich geen zorgen te

maken om –lichamelijke– hongerslijden. Maar voor anderen was en is de situatie heel anders. Duizenden broeders en zusters, jong en oud, dreigen de hongerdood te sterven. Velen van hen willen wel meedoen aan ons project, maar er is gebed en geld nodig om op te schalen. Nooit meer hongerslijden een droom? Nee, het kan! Helpt u mee?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



**Dit is het 25e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.**

## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

**Het „onvruchtbare land” was ook in geestelijk opzicht vruchtbaarder dan westerse 'deskundigen' dachten**