

Tranen van vreugde en verdriet

Emoties tonen was bij ons thuis – zeker voor de jongens – not done. Problemen? Tandem op elkaar en niet huilen! Ook al was de situatie voor ma, een weduwe met zes kleine kinderen, heel moeilijk. Tegenwoordig is het normaler om te laten zien hoe je je voelt. Nu springen me geregeld de tranen in de ogen bij berichten uit Malawi. Soms van verdriet, soms van blijdschap.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

In het midden van Malawi liggen proefvelden waar we maïs verbouwen volgens de methode Farming God's Way/ Food For LiFe. De oogst moet de overheid ervan overtuigen dat die manier veel meer vruchten afwerpt dan het traditionele systeem. De foto's van de velden die we toegemaïld krijgen, laten nu al zien dat Food For LiFe veel en veel meer rendement oplevert. Het veroorzaakt tranen van blijdschap en geeft ons de moed om verder te gaan.

Eenzelfde soort tranen vloeide de afgelopen weken bij de "very needy" in Malawi. We mochten voedsel aan hen uitdelen. Wat een blijdschap bij deze gezinnen die (even) deelden in onze welvaart! Ze konden amper begrijpen dat mensen aan de andere kant van de wereld naar hen willen omzien. Dat die hen, vanwege christelijke warmhartigheid, willen laten delen in hun welvaart. Tranen van blijdschap rollen over hun wangen als wij hen ontmoeten. Sterker nog: ze dansen van geluk dat ze weer een seizoen hebben overleefd dankzij de vrijgevendheid van broeders en zusters in de Heere. Dankzij de genade van God.

„Het hoofd van de kerk dreigt te sterven, omdat hij zijn ziekenhuiskosten niet kan betalen”

Een neveneffect van Food For LiFe is dat gemeenteleden giften kunnen blijven geven. Christelijke kerken zijn voor hun inkomsten namelijk afhankelijk van wat hun leden kunnen afdragen. Als het hun goedgaat, komen er veel giften binnen, zo niet, dan niet. Dat heeft directe gevolgen voor de bekostiging van predikantsplaatsen en de diaconale zorg.

Uitkomst

In de afgelopen decennia ondersteunden kerken in Schotland Malawische gemeenten, maar die support is onlangs weggefallen. Dat geeft heel veel zorgen. Iedere dag brengt algemeen secretaris van de Church of Central Africa Presbyterian, ds. William Tembo, die nood bij de Heere, hopen dat Die uitkomst zal geven.

Ondanks dat vertrouwen werden de zorgen hem te veel: zijn bloeddruk steeg naar zulke hoogten dat hij direct naar het ziekenhuis moest. Er ligt nu een medisch plan voor de toekomst, maar de nota is zo hoog dat hij die niet kan betalen. En als hij weer moet worden opgenomen, moet eerst de vorige nota zijn betaald. Zo

niet, dan krijgt hij geen hulp. Het hoofd van de kerk – met een kleine "h" – dreigt dus te sterven aan hoge bloeddruk omdat hij zijn ziekenhuiskosten niet kan betalen. Van zo'n bericht springen de tranen me in de ogen. Van verdriet. Zullen we hem verrassen met een gift vanuit christelijke warmhartigheid?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 29e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)