

Boomwortel en kakkerlak op het menu

Sinds 2012 werken we in Malawi, een van de armste landen in Afrika. Drie keer zo groot als Nederland met ongeveer net zoveel inwoners, vertelt Bo Teerling, die er landbouwproject Food For LiFe heeft opgezet. „In Malawi staat niets vast, behalve dat er vaak niet genoeg te eten is en dat februari wat dat betreft de ergste maand is. Hoewel de honger voor velen al eerder begint.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Wanneer je Malawiërs iets vraagt, geven ze nooit rechtstreeks antwoord. „Misschien” is misschien wel het woord dat ze het vaakst gebruiken. Verder zijn ze zeer bedreven in het maken van opmerkingen die laten doorschemeren dat de hoorder maar beter kan doen wat er gevraagd wordt. Geld geven, bijvoorbeeld.

Als je vraagt hoeveel er precies nodig is, krijg je geen direct antwoord maar iets als: „Ik hoorde van mijn overbuurman dat de maïs steeds duurder wordt. Vorige week kostte die nog 500 kwacha per kilo...” Als je dan je portemonnee trekt en genoeg euro's geeft voor een maand eten, krijg je een beleefd bedankje. Maar direct erachteraan volgt: „What about transport? We hebben geen auto, dus hoe krijgen we die zak bij onze vier kinderen thuis?” Goed punt, denk je, en je geeft 5 euro extra. De echte doorzetters vertellen dan tussen neus en lippen dat de kinderen al drie maanden geen frisdrank hebben gehad... Tegenwoordig vraag ik dus door tot ik precies weet wat de situatie is, voordat ik geef wat nodig is.

„Malawiërs doen echt alles om de verschrikkelijke pijn van knagend voedselgebrek te verzachten”

Niets of heel karig geven lukt me daarbij niet. Daarvoor moet ik te veel denken aan de woorden van de Heere, Die zegt dat we voor armen, weduwen en wezen moeten zorgen. Hoe precies (want iedereen helpen lukt natuurlijk niet)? Mijn standpunt is dat ik geef aan mensen die op mijn weg komen. Mild en overvloedig.

Knagend voedselgebrek

Nu de honger weer toeslaat, eten Malawiërs van alles om toch maar iets in hun maag te hebben: boomwortels, insecten, kakkerlakken uit het toilet. Ze wéten dat ze aan die boomwortels kunnen overlijden en dat kakkerlakken voedselvergiftiging en andere ziektes kunnen veroorzaken, maar ze doen echt alles om de verschrikkelijke pijn van knagend voedselgebrek te verzachten. Het brengt me iedere keer weer tot het gebed: „Heere, ontferm U over Uw kinderen en gebruik mij om Uw liefde te verspreiden.”

Wilt u meehelpen om de nood te verzachten? Bid en geef, zodat we Food For LiFe kunnen uitbreiden, waardoor nóg meer mensen in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Nu zijn dat er nog zo'n

125.000, maar in 2025 willen we graag dat 1 miljoen mensen dagelijks eten hebben. Boeren staan te springen om aan Food For LiFe mee te doen, maar daar is wel geld voor nodig, want zaden en meststoffen zijn voor hén in eerst instantie gratis, maar voor ons niet. En ook de organisatie en aansturing van het project kosten geld.



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 20e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de honger dood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
 info@foodforlifemalawi.com
 www.foodforlifemalawi.com
 www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)