

Weg met kuilen... en met hoop

Bo en Dity Teerling zijn vanuit Zuid-Malawi op weg naar het noorden, maar of ze er ooit aankomen... De reis verloopt namelijk 'iets' moeizamer dan de rit Maastricht-Groningen. Bo: „Er zitten regelmatig zulke grote gaten in het wegdek dat je denkt dat je je bestemming nooit bereikt. Soms is er zelfs helemaal geen weg meer en liggen er alleen een paar boomstammetjes op het zand.“



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Toen we twaalf jaar geleden aan project Food For LiFe begonnen, hadden we geen flauw idee wat de Heere precies van ons vroeg. En dus lieten we ons leiden door wat op ons pad kwam met het gebed: „Heere, wijs ons Zelf Uw wegen. U regeert.“

We zijn nu twaalf jaar verder. De 27 akkers van de start zijn uitgegroeid tot 7000 akkers. Komend jaar willen we op 21.000 zitten en eind 2025 op 49.000. Wanneer de Heere ervoor zorgt dat dit lukt, is er over anderhalf jaar iedere dag eten voor 1 miljoen mensen. Tot nog toe ervaren we steeds weer Zijn zegen. Hij geeft mensen die ons project al vele jaren steunen met giften en gebeden. Hij schakelt zelfs personen in die nog nooit van ons project hebben gehoord.

Als we terugkijken lijkt de weg die het project de afgelopen jaren aflegde, op onze tocht door de Malawische bush: vol kuilen en gaten, maar nooit zonder hoop. Steeds weer zorgde God voor uitkomst en uitzicht. Op bijzondere manieren: soms door kleine aanwijzingen, dan weer door grote giften. Wat een geweldige God hebben we toch!

In het zuiden zagen we akkers

die er bedroevend bij lagen. Op sommige plekken was de maïs totaal verwoest door de droogte. Hoe meer we noordwaarts vorderen, hoe beter de velden er uitzien. Ondanks het tekort aan regen hebben veel boeren in het Midden-Malawische gebied waar we nu zijn, een goede oogst. Onze vriend Moses, vader van vijf kinderen, riep zelfs uit dat hij nooit had kunnen dromen dat er zoveel maïs op zijn akkers zou staan.

Moses is al vanaf de start bij ons project betrokken. Hij vertelde ons: „Ik ben net als Job: ik sla mijn hand voor mijn mond en zwijg.“ Vervolgens liep hij weg en vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam over de grote daden die God in zijn land verricht.

Vertrouwen

Dankbaar volgde ik de man die zoveel van God verwacht. Wie zo op Hem vertrouwt, mag op veel zegen rekenen, herinnerde ik me weer eens. Ik kreeg nieuwe moed om de weg te vervolgen. Laten we met elkaar het doel voor ogen houden –een miljoen mensen eten geven en de Evangelieverkondiging stimuleren– en dan doorgaan. Samen

bidden en smeken om Gods hulp bij de verzelfstandiging van het project, zodat steeds meer Malawiers zelf in hun voedselvoorziening kunnen voorzien door op een duurzame, Bijbelse manier maïs te verbouwen. Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe

Dit is het 37e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„Steeds weer zorgde God in de afgelopen jaren op bijzondere manieren voor uitkomst en uitzicht“

