

Als de basis van je bestaan wegspoelt

„Bid voor het leven van mensen in Oost-Malawi!“ Die oproep van James, de chauffeur die Bo Teerling al diverse keren veilig door het Afrikaanse land loodste, geeft de voorzitter van The Art of Charity vandaag graag door. „Naast alle ellende van hongersnood wordt het oosten van Malawi nu geteisterd door hevige regenval.“



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Het gevolg van de enorme hoeveelheden neerslag is dat de rivier Dwangwa buiten haar oevers is getreden. Talloze akkers met cassave, een soort aardappel, zijn weggespoeld. Daarmee is de belangrijkste voedselvoorziening in het gebied verdwenen. Maïs wordt in die hoek van het land amper verbouwd.

De Dwangwa is overigens nog om een andere reden berucht. Tot vijftig jaar geleden werden tegenstanders van het regime in haar stroomgebied voor de krokodillen gegooid. Onvoorstelbaar, maar het gebeurde echt. En vaak. Gelukkig is Malawi nu een vredelievend land met veel christelijke inwoners.

Terwijl het bestuur van het Afrikaanse land is verbeterd, blijft het klimaat keer op keer voor problemen zorgen. Nog geen maand geleden ontvingen mijn vrouw Dity en ik een noodkreet uit het midden van Malawi. De pas gezaaide maïs dreigde er te verdrogen. Onze gebeden daarvoor zijn, Goddank, verhoord: er valt nu genoeg regen.

Tijdens een gesprek met de in Malawi geboren Grace, nu mijn assistente in Nederland, bleek eens te meer hoe kwetsbaar de situatie

elders is. Grace maakte begin dit jaar een dienstreis naar Malawi en besprak haar reisverslag deze week met mij. Hoewel ik het stuk al had doorgelezen, trof het verhaal me pas echt toen zij er vol vuur over vertelde. Mensen op het platteland, zeker in regio's die niet meedoen aan landbouwproject Food For Life, hebben bijna geen eten meer. De voorraden zijn op. En de oogst is pas begin april rijp. Hoe overleef je de komende weken? Vele duizenden zullen de hongerdood sterven, zo is de verwachting.

Huisgenoten van het geloof

Grace pleitte tijdens haar reisverslag voor haar volk in nood. „Het zijn onze geloofsgenoten die nu sterven, hé?“ zei ze. „Onze broeders en zusters in de Heere.“ Ze haalde Galaten 6 vers 10 aan: „Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goedgevoelen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.“

Grace is nu vier jaar in Nederland en kan het onmogelijk grote verschil tussen onze weelde en de verstikkende armoede in haar moederland slecht met elkaar rijmen. Zij (en ik) roepen u dringend op om

de acute nood van onze broeders en zusters te verlichten door een bijdrage in de vorm van geld en/of gebed. Geef leven aan mensen als de man op de foto. Let eens op zijn ogen en borstkas: die vertellen zonder woorden hoe zwaar hij het heeft.



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For Life



Dit is het 27e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
 info@foodforlifemalawi.com
 www.foodforlifemalawi.com
 www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)

De voorraden zijn op, de oogst is pas begin april rijp; hoe overleef je de komende weken?