

Zegen en ondraaglijk leven tegelijk

Het leven in Malawi wordt ondraaglijk! Dat bericht ontving Bo Teerling deze week op zijn telefoon.

„Ik schrok“, vertelt hij. „Al veertien jaar leren we Malawiërs maïs verbouwen via de biologische landbouwmethode Food For LiFe. Dat levert oogsten op die zeven keer hoger uitvallen dan met traditionele technieken het geval is. En dan zo'n bericht. Waar komt het vandaan?“



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Vorige week vertelden we u dat de algemeen secretaris van de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) vanwege veel te hoge bloeddruk naar het ziekenhuis moest. De nota die hij kreeg, kon hij niet betalen. Dat betekent dat hij een volgende keer niet zal worden geholpen en geen medicijnen krijgt. Gelukkig hebben wij van u zoveel giften ontvangen dat hij nu zijn nota's kan betalen. Zijn dankbaarheid is groot. Hij bidt voor u, zo schreef hij mij onlangs.

Het deed me denken aan 2 Korinthe 10 vers 14, dat ik deze week las: „Zij zullen vurig voor u bidden“. In eerste instantie dacht ik dat de gevers voor de ontvangers baden. Maar nee, het gaat om ontvangers die voor de gevers bidden, omdat ze in hen de onbegrensde genade van God herkenden. Geven zorgt er dus voor dat God de eer ontvangt én dat er voor de donateur gebeden wordt.

Ook binnen landbouwproject Food For LiFe geven wij door wat wij van de Heere ontvangen hebben. Deelnemers krijgen gratis zaden en mest om daarmee hun akkers met maïs te beplanten. Het

gaat om een doorlopend project; we helpen dus niet een beetje of slechts een paar jaar. Nee, Food For LiFe loopt al jaren en wordt groter en groter dankzij de zegen van de Heere en uw gaven, die blijven binnenstromen. Zeker de afgelopen dagen kregen wij heel veel giften binnen. „Biddag“ stond er als vermelding bij. Geweldig!

Bodem bereikt?

En toch, het leven in Malawi, een van de armste landen ter wereld, wordt nóg moeilijker. Hoe bestaat het?! Je zou denken dat de bodem is bereikt. Nee dus. God lijkt onze broeders en zusters ook het weinige wat ze nog hebben, af te nemen. En toch zeggen zij voortdurend: „God de Heer regeert. Hij weet waarom Hij de dingen bestuurt zoals Hij ze bestuurt.“ Ik heb tot nog toe nooit gehoord dat mensen in Malawi zeiden dat het leven „ondraaglijk“ is. Maar nu dus wel.

Het bericht dat ik deze week binnenkreeg, was niet eens afkomstig van één enkel boertje, ergens in een klein dorpje in een uithoek van het Afrikaanse land. Het kwam van de voormalig algemeen secretaris van de Church of Central

Africa Presbyterian, een belangrijke kerkelijk leider.

Niet voor niets willen we Food For LiFe heel graag opschalen, zodat het project dagelijks niet 125.000 maar 1.000.000 mensen voedt. Helaas missen wij daarvoor het geld terwijl de organisatie er echt klaar voor is. Wilt u, zoveel als mogelijk, helpen?“



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food For LiFe



Dit is het 30e deel in een serie over de uitbreiding van project Food For LiFe Malawi. Stichting The Art of Charity wil daarmee honderdduizenden mensen van de hongerdood redden én voorkomen dat de Woordverkondiging in Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of te doneren.

The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„We willen Food For LiFe graag opschalen, zodat het project dagelijks niet 125.000 maar 1.000.000 mensen voedt“