

Geld, geloof en Koningskinderen

Na hun bezoek van zeven weken aan landbouwproject Food For LiFe Malawi zijn Bo en Dity Teerling weer veilig thuisgekomen. „Het was een zware reis“, blikt Bo terug. „Vooral door de ongelooflijk slechte wegen. Wonder boven wonder hebben wij hem fysiek goed doorstaan. Ook Dity met haar hernia.“



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Boeren in Malawi zijn op dit moment bezig hun maïs te oogsten. De opbrengsten van hen die deelnemen aan Food For LiFe Malawi zijn heel goed. Veel andere boeren hebben echter een drama-oogst. Daarmee staat hun en hun families een lange hongerperiode te wachten. Die steeds terugkerende honger maakt mensen bang. Vooral voor de dood, maar ook voor de agressie die honger vaak met zich meebrengt. Samen met de protestantse kerkorganisatie CCAP gaan we proberen de nood te verzachten met speciale acties.“

Veel mensen in Malawi kijken niet ver vooruit. Met het verbouwen van je eigen eten is plannen echter wél noodzakelijk. Wanneer je te laat bent met het klaarmaken van je akker, dan ben je ook echt te laat. Die achterstallige arbeid kun je niet inhalen.

De Heere heeft seizoenen ingesteld en elk seizoen is geschikt voor zijn eigen klussen: ploegen, wieden, zaaien, oogsten. Maar ja, dan moet je wel over zaai- en meststoffen en gereedschap beschikken. En op tijd starten.

Recent hoorde ik een handelaar in diamanten zeggen dat zijn moe-

der hem ooit 5000 gulden had gegeven. Ze zei erbij dat hij die nooit moest uitgeven, omdat het gevoel geld op zak te hebben, hem trots en sterk zou maken. Zo is het ook gegaan: hij handelde zeer succesvol op basis van eigen overtuiging.“

Beschaamd

„Veel inwoners van Malawi zijn christen. Daar komen ze in allerlei situaties vrijmoedig voor uit. „Ik ben christen“, zeggen ze dan eenvoudigweg. Die houding maakt mij weleens beschaamd. Ik ben toch wel gehecht aan geld en goed. Maar waarom? Christenen zijn toch Koningskinderen? Kinderen van de allerhoogste Koning.“

Tijdens onze dienstreis door Malawi hebben wij weer een beetje geleerd om als Koningskinderen te leven. Als ik achterom- en vooruitkijk zie ik de wonderen van God in mijn leven. De Heere zegent het project zó rijk dat ik niet hoeft te steunen op eigen kracht (in tegenstelling tot die diamanthandelaar). De zegen van de Heere maakt rijk en niet mijn harde werken.

Ook al klopt de honger aan vele deuren, christenen hoeven niet in paniek te raken. Ze hebben de

houding van Witness –de vrouw op de foto– die stervend van honger tegen mij zei: „Ik weet dat mijn Verlosser leeft.“ Wat een vertrouwen! Wilt u de inwoners van Malawi helpen door een middel in Gods hand te zijn? Door te bidden en te geven?“



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het 67e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)