

Armoede, hoe kom je daar ooit uit?

Armoede heeft per per land, per streek een ander gezicht, stelt Bo Teerling. Dat ervaren zijn vrouw en hij tenminste tijdens hun dienstreis door Malawi. „Wanneer je in armoede zit, is het volgens sommigen onmogelijk om eruit te komen. We zien hier dat dat inderdaad heel moeilijk is. Maar het kán wel. Wat daarbij sterk meespeelt, is de instelling van de personen in de ellende.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Wanneer twee personen allebei de wil hebben om het samen beter te maken voor de kinderen ligt er een goede basis. Wanneer zij de overtuiging hebben dat God hen kan en wil helpen, zijn ze weer een grote stap verder. Je leven aan God toevertrouwen en alles van Hem verwachten is cruciaal voor een nieuw leven. Gelukkig werkt de Heere mee: Hij heeft immers Zijn Geest uitgestort op alle vlees.

We vinden het heel mooi om tijdens onze reis door Malawi steeds weer te zien dat veel inwoners de armoede te boven zijn gekomen. Zelfs in zo'n beetje het armste land ter wereld. Veel Malawiërs vertrouwen hun leven aan God toe. Ze raken uit de ban van boze geesten en gaan Hem loven en prijzen om wat Hij doet en deed in hun leven.

Die verandering is te vergelijken met het overwinnen van barrières die we tegenkomen op weg naar onze deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe. Kijk maar eens naar de foto hiernaast. Hij toont de weg naar de akkers van een groep van 'onze' boeren. Achter de heuvels en de rivier verbouwen 490 deelnemers op 35 hectare maïs. Alle zaden en meststoffen, en ook

alle geoogste kolven, moeten over deze barrière. Meer dan duizend zakken van 50 kilo worden van de vrachtwagens op de rug genomen en over het water gedragen!

Mensen slaan samen de handen ineen. Al zingend en pratend worstelen ze zich over de 200 meters van dit stukje weg. (Nou ja, "weg", meer een "paadje".) Stap voor stap ontworstelen de boeren zich zo aan de schrijnende armoede waarin ze verkeren. Stap voor stap zorgen ze ervoor dat ze in de toekomst wél eten hebben.

In de huidige oogstperiode is er voor veel Malawiërs genoeg eten te verkrijgen. Maar na een paar maanden zullen de voorraden behoorlijk geslonken zijn. Zeker die van hen die (nog) niet meedoen aan Food For LiFe. Dan is het sappelen geblazen tot de nieuwe oogst. Dat kan wel vijf maanden duren..."

God wijst de weg

„Het is mogelijk om je aan armoede te ontworstelen. Welk gezicht die ellende ook heeft. Alleen, op eigen kracht lukt het niet. God wijst de weg. En anderen –in rijkdom– kunnen helpen. Een van de manieren om aan honger

en dood te ontkomen is Food For LiFe. Dankzij de landbouwmethode hebben deelnemers ieder jaar een rijke maïs oogst die voor velen het verschil tussen leven en dood betekent. Met z'n allen, onder Gods zegen, mogen wij een licht op duistere paden zijn en mensen tot het Licht der Wereld brengen. Helpt u mee?"



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 65e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„Onder Gods zegen mogen wij een licht op duistere paden zijn en mensen tot het Licht brengen”

