

# Reizen onder de ogen van de Heere

„Komende week hopen mijn vrouw Dity en ik naar Malawi te vertrekken om daar twee maanden rond te reizen. Onze wijkouderling zocht ons op en las Psalm 121: „De Heer' zal u steeds gadeslaan.“ Een fijn, bemoedigend bezoek! De reis is lang en leidt soms naar gevaarlijke gebieden. Dan is het fijn om te weten dat de Heere meegaat“, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„We trekken eerst naar het zuiden, naar het gebied waar orkaan Freddy verwoestend heeft toegeslagen. Meer dan 100.000 mensen zijn er dakloos. Ze zwerven rond, op zoek naar eten en water. Aan alles is gebrek. De honger maakt mensen agressief. Gelukkig zijn er veel organisaties die noodhulp verlenen. Dat maakt de situatie een beetje draaglijker. Denken we. Hopen we. Misschien dat de vrouw op de foto haar bestaan daardoor weer kan opbouwen, nadat alles wat ze had, is weggevaagd.

Wij willen vooral gaan kijken bij de deelnemers aan landbouwproject Food For Life die hard getroffen zijn. Veel van hun huizen zijn ingestort. Dat heeft te maken met de manier waarop ze gebouwd zijn. Mensen bakken vaak zelf stenen van de aanwezige klei. Ze kneden de modder met hun voeten en leggen de smurrie in een bakvorm in de zon te drogen. Vervolgens verzamelen ze takken en vormen ze grote stapels van dat brandhout en de hard geworden kleiblokken. Die steken ze in brand. Het resultaat? Ongeveer de helft van de gebakken stenen is goed genoeg om mee te bouwen. Maar storm- en waterbe-

stendig zijn de miniwoninkjes niet. De foto's die wij uit het rampgebied binnenkregen, tonen heel wat huizen die in hun geheel of gedeeltelijk zijn weggespoeld.

Dity en ik gaan de woningnood ter plekke inspecteren en plannen maken om de mensen te helpen hun leven weer op te bouwen. Welkijks zullen we in het RD verslag doen van onze belevenissen. Daarnaast wil mijn vrouw een reisblog bijhouden. Dat is te vinden op [FoodForLifeMalawi.com](http://FoodForLifeMalawi.com). Lees beide verslagen gerust en reis zodoende als het ware met ons mee.”

## Verschrikkelijke wegen

„De tocht zal minstens 1100 kilometer lang zijn en over verschrikkelijke wegen leiden. We zullen verslag doen van onze bezoeken aan een deel van de 8000 boeren die meedoen aan Food For Life Malawi en daarbij steeds proberen te laten zien welke wonderen de Heere in Malawi verricht. We hopen onze reis op zaterdag 10 juni af te sluiten met een bezoek aan het bruiloftsfeest van onze 'dochter' Grace. Daarover later meer...

Wij mogen geloven dat de Heere onze alle minuten van de dag zal

gadeslaan. Wat een rust geeft dat! Een christen hoeft geen angst te hebben en zich geen zorgen te maken. „Waar g'u heen moogt spoeden, de Heer' zal eeuwig u behoeden“ zingt de dichter van Psalm 121. Wilt u voor ons bidden en de Heere vragen of Hij ons wil zegenen in het werk dat wij mogen doen?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

**Dit is het 59e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

[info@foodforlifemalawi.com](mailto:info@foodforlifemalawi.com)

[www.foodforlifemalawi.com](http://www.foodforlifemalawi.com)

[www.livingfair.nl](http://www.livingfair.nl)

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

**„We zullen verslag doen van onze bezoeken aan boeren en steeds tonen welke wonderen de Heere verricht“**

