

„Beroof de armen niet”

Tijdens hun zeven weken durende reis door Malawi deden Bo en Dity Teerling eerst het zuiden van het Afrikaanse land aan. Hobbelend over bijna onbegaanbare wegen bezochten ze de deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe (FFF). „We zagen hoe zij de oogst binnenhaalden en daarna één zak maïs van 50 kilo aan ons teruggaven. Precies zoals afgesproken”, vertelt Bo.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„De berg Mulange staat bekend om zijn enorme omvang. Hij torent als een gigantisch, vierkant blok steen recht omhoog. Wie de berg probeert te beklimmen, komt nooit meer terug, zeggen de bewoners van het gebied. In de regio wonen 98 deelnemers aan FFF. Ze waren net bezig om een deel van hun oogst aan onze projectleiders terug te geven, toen wij arriveerden. We zagen een vrachtauto rondrijden om al de ingeleverde zakken maïs op te halen. Vijftig kilo is niks voor boeren, zo leek het: ze hadden geen enkele moeite om die last in te laden.

Toen we naar het laatste dorpje in de regio reden, zag ik in een flits een vrouw bij haar huis lopen. Krom van de pijn. Ik liet onze chauffeur stoppen en we stapten met z'n allen uit om te zien of we haar konden helpen. Haar naam bleek Mary Fredi te zijn. Ze is 50 jaar oud en woont samen met haar gehandicapte zoon in het ouderlijk huis. Helaas kan ze zelf bijna niets, omdat iedere stap pijn doet. Haar zoon kan haar niet helpen; hij loopt de hele dag maar een beetje

rond. De maïsstengels op hun akker zagen er slecht uit; het is maar de vraag of ze er binnenkort van kunnen oogsten.

Mary Fredi had al tijden vrijwel niets te eten. Dus gaven we haar wat geld om een zak maïs voor haarzelf en haar zoon te kopen. Daar kan ze en paar maanden mee vooruit. Het deed me denken aan de periode dat mijn moeder er met haar zes jonge kinderen alleen voor stond; we leefden met name van wat de diaconie ons toestopte.”

Afpakken

„Op het moment dat we Mary Fredi geld gaven, probeerden enkelen van de toegestroomde toeschouwers de biljetten van haar af te pakken. Ze moest die aan de diaconie geven, zeiden de ‘diakenen’. Boos dat ik werd! Hoe durfden ze?! Ik denk dat ze zich in de toekomst inhouden, maar voor de zekerheid heb ik onze mensen in het gebied gevraagd om te controleren of Mary haar voedsel inderdaad ontvangt.

Maar goed, hoe handel ik zelf? Geef ik wel voldoende van mijn

welvaart? Ik zie toch de enorme verschillen tussen Nederland en Malawi: wij zeer rijk en zij onnoemelijk arm?

Ondanks alle steun die u ons al geeft, wil ik u blijven oproepen om voor ons –en voor hen– te bidden en te geven. De straatarme inwoners van Malawi schreeuwen naar de Heere om hulp. Kunnen wij Zijn handen zijn?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 62e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„Geef ik voldoende van mijn welvaart? Ik zie toch de enorme verschillen tussen Nederland en Malawi?”

