

# Op het nippertje bewaard voor de dood

Bo en Dity Teerling zijn inmiddels meer dan een week in Malawi. Eerst verbleven ze in de hoofdstad Lilongwe en daarna reisden ze zo'n 400 kilometer naar het zuiden, richting Blantyre. Vlak voordat ze daar arriveerden, ontsnapten ze aan de dood, vertelt Bo.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Malawi is een gevaarlijk land. Vooral in het verkeer is het goed uitkijken. Onze ervaren chauffeur Mwiza rijdt ons al jaren en dat doet hij uitstekend. Toch blijft reizen enerverend. De wegen zijn smal en zitten vol gaten. Waar het asfalt ophoudt, plof je zo een halve meter naar beneden. Weer terug op het wegdek komen is lastig. Bovendien lopen overal massa's mensen op straat. Niet alleen aan de zijkant, maar ook in het midden. Nergens is er verlichting. Veel auto's hebben geen lampen aan. Alles is aarde-donker. En dan dragen velen ook nog eens zwarte kleding!

We naderden onze bestemming, een voorstad van Blantyre. Ik zat voorin, Dity achterin. Mwiza reed voorzichtig. Hij had slecht zicht en reed echt heel langzaam aan de linkerkant van de weg. Daar hoor je in Malawi overigens ook te rijden. Ik zag een vrachtwagen, zonder licht, hard aan komen razen. Opeens schoot het gevaarte van de weg af. De bestuurder raakte in paniek en gaf gas om weer op het asfalt te komen. Dat lukte wel, maar hij schoot dwars over de weg naar de andere

kant. In paniek gaf hij weer gas om opnieuw op de weg te komen. Ik zag mensen door de lucht vliegen. Een betonnen paal brak doormidden; een van de helften kwam recht op ons af. Hij raakte ons op een haar na. Die botsing zouden we niet hebben overleefd.”

## Verhoord

„Pas later beseften wij wat er allemaal in een paar seconden was gebeurd. Het trok als een film aan ons voorbij. Steeds opnieuw. We danken de Heere vanuit de grond van ons hart dat Hij ons voor deze ramp heeft bewaard. Hij heeft onze gebeden om een goede en veilige reis en de voorbede van vele anderen verhoord!

Moeten wij maar stoppen met ons werk? vroeg we ons even af. Het kost heel veel tijd, energie en (in)spanning. En veel geld: ongeveer 250.000 euro per jaar. Toch hebben we, wonderlijk genoeg, nog nooit tekort gehad. Altijd weer zorgt God voor ons. Hij leidt het zo dat wij ontvangen wat we nodig hebben. Daar gebruikt Hij ook u voor. Wilt u alstublieft blijven

bidden en geven? Door uw steun weten wij ons gedragen en door de Heere beschermd. Dank u wel.”

## Volgende keer

„In de volgende aflevering van deze serie artikelen hoop ik u meer te kunnen vertellen over onze bezoeken aan de deelnemers aan landbouwproject Food For LiFe Malawi.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



**Dit is het 61e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

**„Het project kost € 250.000 per jaar. Toch hebben we nog nooit tekort gehad. Altijd weer zorgt God voor ons”**