

Heer', op U vestigen wij ons oog

De berichten over orkaan Freddy, die in Malawi heeft huisgehouden, zijn verbijsterend, vertelt Bo Teerling. „Dorpen zijn al dagenlang niet bereikbaar. De overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Gelukkig bieden buitenlandse organisaties grootschalig hulp: water, voedsel en medicijnen.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Onze directeur in het zuiden van Malawi heet Jonazio. Samen met zijn vrouw en twee kinderen woont hij in een krottenwijk in Blantyre. Hun huis is gespaard gebleven, maar het water slaat wel door de muren heen. Klagen doen ze niet; ze zijn helemaal gericht op hulp aan anderen.

In zijn rapport over de situatie vertelt Jonazio hoe groot de ellende is. De bedoeling was dat hij donderdag, met een delegatie van de Hersteld Hervormde Kerk, een dorp met deelnemers aan Food For Life zou bezoeken. Alles was geregeld, maar orkaan Freddy heeft vele wegen geblokkeerd en bruggen weggevaagd. Daardoor kan Jonazio niet tonen hoe geweldig 'zijn' boeren hun best doen met de ondersteuning die ze ontvangen. Hun oogst staat er prachtig voor. Zelfs na de storm. Natuurlijk zijn er akkers verwoest, maar door de manier van planten waren hun velden redelijk bestand tegen het noodweer.

Op de foto rechtsonder kunt u zien hoe een getroffen boerin met haar dochtertje verslagen voor haar verwoeste woninkje zit. Ook ziet u

dat haar maïs gespaard is gebleven en blijft doorgroeien. Maar hoe moet het nu verder met haar? Gelukkig zijn er allerlei organisaties die noodhulp bieden. Dat is geweldig. Maar daarmee heeft ze nog niet meteen een nieuw huis. En ze is niet de enige in zo'n situatie...

Jonazio zal 'zijn' duizend boeren bezoeken en inventariseren wat er nodig is. Dat is een hachelijke onderneming. De laatste zin in zijn rapport trof mij. „Willen jullie biddend met ons meegaan om te zien wat nodig is?”

Zijn assistenten en hijzelf verwachten hun hulp en heil van de Heere alleen en weten dat Hij ons in Nederland wil inschakelen om Zijn barmhartigheid aan gelovigen in Malawi te tonen. Zeker nu die nu zo zwaar getroffen zijn. Wat zullen onze broeders en zusters blij zijn als wij hun een vrachtauto met 600 zakken maïs kunnen sturen!”

Dankbaarheid delen

„De kosten van zo'n transport bedragen 20.000 euro. Wilt u meedoen om uw dankbaarheid voor onze westerse welvaart te delen?

„Wat zullen onze broeders en zusters blij zijn als wij hun een vrachtauto met 600 zakken maïs kunnen sturen!”

Om Gods barmhartigheid te tonen aan medechristenen aan de andere kant van de wereld. Wat zullen zij blij zijn en God loven en prijzen.

Wat betreft mijn vrouw Dity: gelukkig voelt zij zich wat beter na drie injecties tegen hernia. We hopen eind april voor twee maanden naar Malawi te gaan om de situatie met eigen ogen te zien. Mogen wij in mei weer een beroep op u doen voor hulp bij de wederopbouw?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het 54e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)