

Heer', ontferm U over Malawi

„De voorzitter van onze organisatie in Malawi, ds. Maxwell Mezuwa Banda, bezocht als ambassadeur ooit Nederland. Afgelopen woensdagavond stuurde hij mij een wanhopig appje namens het bestuur van Food For LiFe Malawi: een schreeuw om hulp. Ik heb hem beloofd om zijn verhaal door te geven”, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„De storm Freddy heeft verwoestend uitgehaald in Zuid-oost-Azië. Daarbij is ook het zuiden van Malawi geteisterd met als gevolg: honderden doden en meer dan 100.000 mensen die uit hun woningen zijn verdreven. Vooral de hoofdstad, Blantyre, is zwaar getroffen.

Op een helling aan de rand van die stad staan lemen hutjes. Niemand wil daar wonen omdat het er gevaarlijk is. Arme mensen mogen er gratis een hutje bouwen. Dat hebben ze dan ook in groten getale gedaan. Simpele woninkjes met wanden van klei en leem. Geld om stenen te bakken hebben ze namelijk niet.

Wanneer het hard regent, smelt de klei. De muren worden steeds dunner. Ook de vloer is van leem, beter gezegd: van aangestampte modder. Die vormt een ideale woonplaats voor termieten. Om ze weg te jagen, kun je cola in de gaten gieten. Dat helpt echt, weet ik uit eigen ervaring. Maar ja, waar haal je als bewoner van een hutje van een paar vierkante meter geld voor cola vandaan?

„Hun hutjes zijn weggevaagd door storm Freddy en hun zakken maïs weggespoeld door de zware regenval”

De overheid stuurde de mensen op de helling naast de hoofdstad een tijd geleden een waarschuwing: vertrek! Dat advies wilden ze wel opvolgen, maar waarheen? De regering ging onlangs een stap verder en bood hun een plek in een ander gebied aan. Fijn, maar om een nieuw hutje te bouwen, hadden ze wel geld nodig. Niet veel, slechts 100 euro.

Een onderkomen van metalen golfplaten zou mooi, maar veel duurder zijn. Dat hoefde van hen niet: lang, taai (en gratis!) olifantengras als dakbedekking vinden ze goed genoeg. Maar ook dan zijn dakbalken echt noodzakelijk voor de bouw van een stevige woning en die kosten zo'n 100 euro. En dat geld hadden de hutbewoners nu eenmaal niet.”

Uitzichtloos

„Nu zijn hun hutjes weggevaagd door storm Freddy en hun zakken maïs, die ze nodig hadden om te overleven, weggespoeld door de zware regenval. Hun situatie is uitzichtloos: geen huis, geen eten, zelfs geen drinkbaar water.

Ik heb dominee Mezuwa in mijn antwoord op zijn app toegezegd dat ik zijn verhaal aan u zou doorvertellen. Ik heb hem beloofd aan u te vragen of u wilt doneren, zodat de getroffen inwoners van Malawi kunnen leven. Een andere oplossing zie ik niet. Wilt u uw handen vouwen en uw hart openen?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het 53e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)