

Overspoeld door verdriet

Het RD stuurde een appje: waar blijft je column? Normaal stuur ik die op maandag, maar terwijl ik ermee bezig was, kreeg ik allerlei berichten over ellende in Malawi binnen. De cycloon Freddy heeft toegeslagen. Overstromingen, verwoestingen, uitvallende stroom. Die berichten overspoelden en raakten me. Mijn geplande column lukte niet, een nieuwe kwam niet in me op.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Meer dan vijftig jaar geleden waren de dijken rond de Waddenzee nog niet op de huidige hoogte. Omdat wij tegen de dijk aan woonden, moesten wij bij harde wind kijken waar de zwakke plekken waren, letten op de hoge golven. Midden in de nacht. In het pikkedonker. Je hoorde het bulderen van de zee al op kilometers afstand. Een soort monster dat je wilde wegvagen. Je kon niet óp de dijk staan: dan werd je eraf geblazen of door het water weggespoeld.

Terwijl de berichten over cycloon Freddy binnenkomen en de verwoestingen langzaam duidelijk worden, lukt mij nog steeds niet een column te maken. Wat moet ik schrijven? Iets over de kracht van de natuur? Iets over de almacht van God, Die wolken, lucht en winden hun spoor en loop en baan wijst? Zal ik schrijven dat wij ons leven in Gods hand moeten leggen? Ons moeten vastklampen aan Hem wanneer de stormen over ons leven bulderen?

In Malawi zijn de laatste maanden veel mensen overleden aan malaria en aan cholera en aan honger. Daar komen nu de slachtoffers van de cycloon bovenop. De

regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Vorig jaar deed de regering een oproep tot landelijk gebed. Daar is massaal gehoor aan gegeven. In het hele land smeekten mensen God om genade en hulp.

Nu wordt het land opnieuw overspoeld door grote hoeveelheden verdriet. Zal de ellende ooit stoppen? Zal God ontferming tonen aan Zijn smekende kinderen?

Bijna verdrinken

De rampberichten blijven binnenstromen. Zo zijn onze vrienden Paul en Esther, in het zuiden, zwaar getroffen. Ze hadden pas de herbouwing na de rampen van vorig jaar afgerond. Bijna waren ze dit keer met hun drie kinderen verdrinken door het verwoestende water. Hoe zou het met hen zijn? En hoe is het met andere vrienden en kennissen in Malawi die we niet kunnen bereiken?

Tussen alle berichten door komt er opeens een appje van onze directeur Geoffrey in het uiterste noorden binnen. De oogst van onze boeren daar staat er heel goed voor, schrijft hij. Ze vragen om geld voor meer mest, zodat zij nog meer verrijkte compost kunnen maken. „De

mais staat er prachtig voor, terwijl we alleen dierlijke mest gebruiken”, schrijft hij dankbaar. Zij danken God op hetzelfde moment waarop andere Malawiërs tot God om hulp roepen.

Zaterdag hoop ik meer te kunnen vertellen over onze boeren en vrienden in het zuiden. Die kunnen we nu nog niet bereiken...



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het 52e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

Zal de ellende ooit stoppen? Zal God ontferming tonen aan Zijn smekende kinderen?