

Tussen grote vreugde en intens verdriet

Bo Teerling, voorzitter van stichting The Art of Charity, reist door Malawi om boeren te bezoeken die deelnemen aan landbouwproject Food For LiFe. Tijdens zijn reis valt hij voortdurend van dankbare vreugde in hartverscheurend verdriet en andersom, vertelt Bo. „Soms is het lastig om snel tussen die emoties te schakelen.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Terug uit het noordelijk gelegen Chitipa heb ik deze week boeren bezocht die al tien jaar onder leiding staan van onze directeur Brenda Nyasulu. Het bleek dat ze haar werk meer dan uitstekend doet. Alle velden liggen er precies zo bij als het moet.

Brenda leidt 35 dorpen en 2400 boeren en doet dat perfect. Je ziet de energie en gedrevenheid van de foto hier rechtsonder afspringen. Ze staat bekend als streng maar rechtvaardig. Zo moesten deelnemers die een zak maïs van 49 kilo probeerden in te leveren –terwijl 50 kilo de afspraak is– van haar terug naar hun dorp om een zak van 51 kilo te halen. Dat betekende voor hen twee keer een uur lopen met een zware last op het hoofd.

Brenda verliest zichzelf helemaal in haar werk. Waarschijnlijk om haar grote verdriet te verbergen: haar lievelingszoon Andrew werd vorig jaar bewust door iemand doodgereden. Hij was net geslaagd aan de universiteit en had een paar dagen eerder zijn bul gekregen. Wat een intens verdriet voor Brenda!

„Tijdens de begrafenis van Ijlnis' man werd haar huisje leeggeroofd. Daarna vernielden de dieven alles”

Verder ontmoette ik Ijlnis, de weduwe van onze accountant Niklas. Zij woont in een criminele buurt. Tijdens de begrafenis van haar man werd haar piepkleine huisje leeggeroofd. Daarna kwamen de dieven terug en vernielden alles. Als Ijlnis nu gaat slapen, laat ze ieder uur een alarm afgaan om haar zoonje van anderhalf te beschermen. Haar deuren en sloten zijn namelijk nog steeds stuk en de huiseigenaar wil niets repareren.”

Sloten en tralies

„Tijdens mijn bezoek viel Ijlnis van uitputting en verdriet languit voor me op de vloer en vroeg mij met haar te bidden. „Please, mister Bo, help me and my boy”, zei ze. Ze had zelf geen cent om iets te kopen. Dankzij uw giften en de inzet van vrijwilligers heeft Ijlnis nu weer sloten op haar deur en tralies voor haar ramen.

Mijn chauffeur James vroeg of we de kosten op de verhuurder moesten verhalen. Nee, zei ik, die rijke huisbaas mag zich voor God verantwoorden als zijn tijd gekomen is.

Helaas kon mijn vrouw Dity dit jaar niet mee op reis vanwege een hernia. Als u wilt, mag u haar gerust een kaart sturen. Dat heeft zij dik verdiend vanwege al haar steun aan mij en het project. De postgegevens zijn: Groote Woldweg 22, 8097 RS Oosterwolde (Gld). Blijf Food For LiFe Malawi alstublieft óók ondersteunen met gebed en giften. Heel erg bedankt voor het feit dat zovelen dat al doen!



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 44e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
info@foodforlifemalawi.com
www.foodforlifemalawi.com
www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)

