

# Maar de Heer' zal uitkomst geven

Bo Teerling is veilig in Malawi aangekomen. Hij doet daar twee keer per week verslag van zijn ervaringen. In deze aflevering vertelt hij onder meer over zijn gesprek met chauffeur James en zijn ontmoeting met twee ouderen, wanhopig op zoek naar voedsel. Bo verbaast zich er opnieuw over hoe de Heere het leven van mensen leidt.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Deze week heb ik besprekingen gevoerd over de continuïteit van het project Food For LiFe Malawi. Wij zijn op zoek naar een goede opvolger en ik denk een geschikt iemand te hebben gevonden. Het bestuur komt volgende week donderdag bij elkaar om te beslissen of mijn voordracht de nieuwe CEO in Malawi mag worden.

Verder had ik een gesprek met een mogelijke directeur voor het zuiden van Malawi, waar we samenwerken met de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC). Deze kerkgemeenschap wordt ondersteund door de Hersteld Hervormde Kerk. Mijn vriend, ds. H. van der Bas, werkte daar ook.

Sinds de coronacrisis hebben wij een nieuwe directeur in het gebied: Jonazio. Hij is geboren en getogen in de sloppenwijken van Blantyre en woont daar nog altijd met zijn gezin in erbarmelijke omstandigheden. Jonazio is een uitstekende leider. Het gevolg is dat het project zich nu zo snel uitbreidt dat het landbouwgebied te groot wordt om door één bestuurder gemanaged te worden. Daarom zoeken we een nieuwe directeur om Jonazio te ontlasten.

Niet lang daarna reisde ik door naar Chitunda. De details over het wegdek zal ik achterwege laten, maar ik weet zeker dat veel Nederlanders er niet zouden durven rijden: zó smal en zúlike grote gaten! Er past gemakkelijk een complete stoel in. Heel, heel gevaarlijk, zeker als er een tegenligger aankomt.”

## Drukke weg

„Opeens zag ik iets en ik vroeg chauffeur James om te stoppen. Die begreep er niets van, want we waren al laat en hij had niets bijzonders opgemerkt. Maar daar, een stukje terug, stompelden twee oude mensen langs de weg. Als ik eraan terugdenk, breekt mijn hart opnieuw. We reden naar hen toe en vroegen wat er aan de hand was. Ze vertelden dat ze helemaal geen eten meer hadden en op zoek waren naar voedsel. Ze liepen anders nooit langs een drukke weg met voorbij razende vrachtauto's, maar zagen nu geen andere oplossing.

Die ochtend hadden ze huilend voor de Heere geknield en Hem gevraagd of Hij in Zijn genade een wonder wilde verrichten en hun te eten wilde geven. Omdat u ons project rijkelijk met giften onder-

steunt, had ik wat contant geld bij me dat ik via James aan hen overhandigde. Ze barstten in luid gehuil uit en ook ik kon mijn emoties niet onder controle houden toen ik hun verhaal hoorde. Hoe wonderlijk zijn Gods wegen! Dank u wel dat u het mogelijk maakt dat mensen in Malawi te eten krijgen en God gaan loven en prijzen.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



**Dit is het 43e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

**„Die ochtend hadden ze huilend voor de Heere geknield en Hem gevraagd of Hij een wonder wilde verrichten”**