

Want ik had honger en u hebt mij...

Bo Teerling, oprichter van The Art of Charity, is veilig in Malawi aangekomen. De komende weken trekt hij door het land om deelnemers aan project Food For LiFe Malawi te helpen bij de voorbereidingen op de oogst. De reis is gevaarlijk, want er heerst honger en die maakt mensen agressief. In het RD zijn Bo's reisverslagen elke woensdag en zaterdag te lezen. Vandaag deel 1.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Normaal gesproken begin ik de dag met Bijbellezen en gebed. Tijdens de lange reis naar Malawi was het dit keer even lastig om een geschikt moment te vinden. Na een tussenstop in Kenia kreeg ik echter een mooie, ruime zitplek.

Mijn gedachten gingen uit naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis vanwege een stukje in ons kerkblad. Ik vroeg me af wat er nu precies in artikel 37 van de NGB staat. Ik las dat wij „met grote vreugde” uitkijken naar de dag dat de Heere terugkomt. Dus niet „met grote spanning over Gods oordeel”, maar met grote blijdschap.

In de toelichting wordt verwezen naar Mattheus 25: „Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij niet te eten gegeven.” Daarna volgt toch echt het oordeel. Tenzij... Dat was even schrikken voor mij. Bij de wederkomst van de Heere wordt dus meegewogen of jij hongerigen te eten gaf op momenten dat je dat kon.”

Honger lijden

„Natuurlijk heb ik vele malen beelden gezien van mensen die honger lijden, maar die hadden mij nooit diep genoeg geraakt. Ik zei

wel zachtjes bij mezelf: „Ach, wat vreselijk”, maar verder... De Heere denkt daar dus anders over.

Met het project Food For LiFe Malawi –waarvoor ik me al veertien jaar, samen met vrijwilligers inzetten– leren we boeren vooral hoe zij zelf hun voedsel kunnen verbouwen. Maar... daar waar het echt nodig is, schenken wij soms ook een zak maïs om de honger te overleven. En die ene zak heeft soms een verrassend, verstrekkend effect.”

Een zak maïs

„Neem het levensverhaal van Gloria. Haar man vertrok enkele jaren naar Zuid-Afrika en kwam nooit meer terug. Wij hielpen Gloria met een zak maïs uit de ellende van de korte termijn. Niet lang daarna werd ze voor ons de drijvende kracht in haar district als assistent van de directeur, die 2500 boeren aanstuurt.

Gloria doet haar werk uitstekend. Mensen respecteren haar enorm en luisteren naar wat zij –met weinig woorden– zegt. Haar situatie is inmiddels aanzienlijk verbeterd. Haar gewas, dat zij via onze landbouwmethode met verrijkte compost maakt, staat er goed

voor. Ze verdient er genoeg mee om haar huisje mee te voltooien. Daar is ze ontzettend dankbaar voor. Wij noemen dat de spin-off van ons project. Die is heel groot. Daar kunnen we talloze voorbeelden van noemen. Dankzij uw giften worden op deze manier hongerigen gevoed.



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 42e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
 info@foodforlifemalawi.com
 www.foodforlifemalawi.com
 www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)



„Bij de wederkomst van de Heere wordt meegewogen of jij hongerigen te eten gaf op momenten dat dat kon”