

Tussen warmhartigheid en agressie

Wat doet honger met mensen? Bo Teerling vroeg het aan een van de directeuren van Food For LiFe Malawi. „Ze worden jaloers en agressief”, antwoordde die. „Ze gaan maïskolven van elkaar stelen.” Laten wij er christelijke warmhartigheid tegenover stellen, aldus Bo. „Die maakt blij.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Wanneer wij in Malawi een nieuwe groep starten, zoeken we 49 deelnemers bij elkaar, die we over zeven groepen verdelen. Dat is mooi overzichtelijk. Aan iedere groep leggen wij uit dat we door christelijke warmhartigheid worden gedreven. Net als de barmhartige Samaritaan. Dat betekent onder meer: niet direct fel reageren, maar eerst eens kijken hoe je een ander zou kunnen helpen.

Wanneer je een maïskolf steelt omdat je zelf geen eten hebt, is dat niet erg, stellen sommigen. Als je maar niet gepakt wordt. Gebeurt dat wel, dan sluit de politie je drie dagen op, waarna je om negen uur 's ochtends weer wordt vrijgelaten. Dat klinkt mild, zou je zeggen. Het enige is: de slachtoffers van de dief, plus hun vrienden en familieleden, kennen die gang van zaken ook... En dus staan zij die bewuste morgen de gevangene op te wachten. Naast een enorme stapel autobanden. Als ze de dief in handen krijgen, gooien ze hem in de stapel en steken die in brand. „Die steelt nooit weer”, aldus de omstanders.

Bij de start van ons voedselproject hadden we in een gebied bij het dorp Salima ruim veertien

prachtige hectares maïs staan (zie foto). Tot mijn verbazing vroegen de boeren mij om geld om er bewakers bij te zetten. Een paar dagen later kreeg ik bericht dat zij een moeder met drie kinderen hadden gevangen, die al weken honger leden en kolven wilden stelen. De vraag was: wat moeten we met hen doen? Wat is in deze situatie die „warmhartigheid”, waar jullie het over hadden?

Ik herinner mij dat ik heb gezegd dat zij niet naar de politie moesten worden gebracht. Gelukkig maar. Van die brandstapels wist ik toen nog niet. Uiteindelijk hebben de bewakers en de boeren de vrouw met haar drie kinderen naar haar dorp laten terugkeren.”

Gratis zak maïs

„Een paar dagen later bezocht een delegatie van onze deelnemers het dorp om uit te leggen dat stelen verkeerd is. Iedereen was uitgelopen om hun verhaal aan te horen. Na allerlei vragen te hebben beantwoord, hebben onze boeren alle inwoners een gratis zak maïs gegeven: eten voor een heel gezin voor een hele maand. Christelijke warmhartigheid.

„Onze boeren hebben alle inwoners een gratis zak maïs gegeven: eten voor een heel gezin voor een hele maand”

Ik denk persoonlijk dat de Bijbel dat bedoelt met de woorden: overwint het kwade door het goede. Wat was die vrouw, die moeder, blij! Zij uitte dat door te dansen en God te loven. Wilt u uw warmhartigheid ook tonen en biddend geven aan Food For LiFe Malawi?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het 40e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)