

Schoonheidsideaal in hongersnood

In het blad van de Hervormde Vrouwenbond las Dity Teerling een artikel over cultuurbepaalde schoonheidsidealen. „Dat trof mij. In Malawi zie je vaak gezonde, volle vrouwen, ondanks de hongersnood. Hoe kan dat? vroeg ik de chauffeur. „Ze zijn een teken van welvaart“, zei hij. „Ze tonen dat hun man goed voor hen kan zorgen.“ Wat een verschil met onze ideaalplaatjes!”



Dity Teerling, medewerker van The Art of Charity

„Toen ik het artikel van Carolien Luitjes las, moest ik denken aan mensen die hier als vreemdeling komen wonen. Hoe kijken zij naar ons? Naar ons streven naar perfectie, naar onze behoefte aan meer, naar onze (vaak onbereikbare) doelen op het gebied van uiterlijk en gewicht? Wanneer worden wij eens wakker? We zien er ten diepste immers allemaal hetzelfde uit. Al die aandacht voor uiterlijk, het is allemaal ijdelheid, zegt de Bijbel.

Als je in Malawi bent, merk je direct een enorm verschil met het Westerse schoonheidsideaal. Malawiërs vormen een compleet ander volk, met een compleet andere beleving van uiterlijk. Er valt iets van je af als je er rondreist: je mag er zijn zoals je bent, je hoeft nergens aan te voldoen. Daardoor ervaar je vrede, vreugde, liefde voor anderen. We zien er precies zo uit als God ons heeft bedoeld. Wat een geweldige ervaring!

Malawische vrouwen – zeker op het platteland – zijn al blij als ze een mooie chitenge, een omslagdoek, hebben. De kleren eronder zijn soms zo versleten dat ze die liever niet laten zien. Wanneer we in Malawi arriveren, verwelko-

men de vrouwen ons zingend in hun chitenges. Dan zien ze er zo mooi uit. Al die kleuren! Echt een fantastisch beeld! Ik dans ‘gewoon’ met ze mee, omdat ik weet dat ik mezelf kan en mag zijn. Als ik Malawi verlaat, heb ik altijd wel een paar chitenges in mijn koffer: vaak gekregen, soms gekocht. Zo mooi!

In de grote steden zie je de Westerse mode en gebruiken oprukken. Vooral jongeren zijn er gevoelig voor. Ze gaan het normaal vinden: elke zaterdag je haar laten doen, nagels lakken, make-up opdoen. Ik vind het jammer; het doet me denken aan Zeeuwse, Spakenburgse, Veluwe en Staphorster klederdrachten, die ook verdwijnen.”

Voedsel uitdelen

„In februari reist mijn man Bo weer af naar Malawi. Helaas kan ik deze keer niet met hem mee, omdat mijn hernia opspeelt. Heel jammer! ‘Mister Bo’ gaat dus alleen naar het land, dat wordt overspoeld door hongersnood, cholera en malaria. Hij gaat voedsel uitdelen in de armste en meest afgelegen gebieden tot in het bijna onbereikbare noorden. Ook gaat hij voorbereidingen treffen voor het

komende plantseizoen. Duizenden mensen willen graag meedoen met ons landbouwsysteem. Iedere woensdag en zaterdag kunt u zijn verhalen in het RD en op onze site lezen. Wilt u voor ons bidden en ervoor zorgen dat hij alle middelen krijgt die nodig zijn om de vele hongerige mensen te voeden? Dank u wel.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 38e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)



„Malawische vrouwen – zeker op het platteland – zijn al blij als ze een mooie chitenge, een omslagdoek, hebben”