

Gedreven door warmhartigheid

„Veel landen werken met het agressieve, Angelsaksische, economische model dat is gebaseerd op wederzijds wantrouwen. Het stelt targets die vooral goed zijn voor aandeelhouders. Ik houd daar niet van en werk liever met het Rijnlandse model: goed is goed genoeg en genoeg is genoeg. En ik ga liever uit van wederzijds vertrouwen”, vertelt Bo Teerling



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„In de voormalige, Engelse kolonies gold het Angelsaksische systeem. Dat draait om targets stellen, opzweepen en alle arbeid tot in detail controleren. Alles met de bedoeling zoveel mogelijk winst te genereren. Ook in Nederland gaan we grotendeels van dit nare systeem uit. We jagen naar meer, hebben nooit genoeg en zijn niet tevreden met goed, omdat het altijd beter kan. Bah! Daar krijgen mensen een burn-out van. Het is pure hebzucht, gericht op geld, geld, geld. Dat is niet wat de Bijbel leert. De barmhartige Samaritaan was warm van hart en gericht op samenwerken en coöperatief ondernemen.

Food For LiFe Malawi is gebaseerd op het Rijnlandse model. „Maar moet je je boeren dan niet steeds controleren?” vragen onze twee accountants regelmatig. „Nee”, zeggen we dan, „mensen weten zelf wel hoe ze hun eigen maïs op hun eigen land moeten verbouwen.” Wij helpen hen alleen maar op weg met scholing en gratis zaden en mest. Na de oogst betalen ze de investeringskosten in natura aan ons terug. Zo hebben wij een

systeem gebouwd dat uitgaat van wederzijds vertrouwen en gebaseerd is op middelen die de Heere in Zijn schepping heeft gelegd.

Wie op God vertrouwt, leert ook zijn naaste te vertrouwen. Natuurlijk gaat dat soms mis. Dan gaan we in gesprek. Soms geven we een gele kaart. Een rode kaart verschijnt pas als mensen ons bedriegen. Dan mogen zij en hun gezinsleden zeven jaar lang niet aan ons project deelnemen. Ook warmhartigheid heeft haar grenzen.

Moeten kinderen dan lijden om wat hun ouders hebben misdaan? Ja, gedurende een korte periode van zeven jaar. Ook dat hebben wij van de Bijbel geleerd. Lees Psalm 103 maar. De Heere twist met ons, maar niet altoos. Hij is een God van liefde en genade en heeft onze schuld uitgewist. Dat geeft rust in heel je leven, in al je doen en laten.”

Reis naar Malawi

„Het was onze bedoeling om de komende twee maanden naar Malawi te gaan. Helaas kreeg mijn vrouw flink last van haar hernia. Daarom hebben we besloten dat

ik begin februari een paar weken alleen ga om te zien hoe de gewassen zich ontwikkelen en om uit te zoeken wat we nú moeten doen om aan het einde van het jaar te kunnen planten. Dat draait vooral om het tijdig maken van verrijkte compost. U kunt ons steunen door gebed, een gift of door de aanschaf van kantoor- of woonmeubilair in onze webshop livingfair.nl.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 37e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„Wij helpen mensen alleen maar op weg door hen te scholen en hun gratis zaden en mest te verstrekken”



Directeuren, accountants en NGO-bestuursleden