

De hongerdood in zicht, tenzij...

Hoe verschrikkelijk is het om je (klein)kinderen te zien lijden en sterven, omdat er geen eten is. Hoe blij en dankbaar zou je zijn als ze nooit meer met hongersnood te maken zouden hebben. „Met Food For LiFe (FFF) is dat scenario voor 8000 boeren en zo'n 100.000 Malawiërs werkelijkheid geworden”, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Tijdens een van mijn eerste reizen door Malawi ontmoette ik Alice. Ze werd veertig jaar geleden in een oerwoud geboren. Ver weg van de bewoonde wereld. Bijna onbereikbaar. Ze kon goed leren en mocht naar de universiteit. Daar ontmoette zij haar man, Rodney B'wana.

In de eerste jaren na haar huwelijk stond ze iedere morgen om vier uur op om water te halen. Rodney bleef vaak nog even liggen, omdat hij tot diep in de nacht bezig was geweest met het ontzettend zware werk om zijn akker voor te bereiden op de maïs oogst.

Water halen betekende voor Alice keer op keer kilometers lopen met meer dan 25 kilo op haar hoofd. Al dan niet in verwachting. Als ze weer thuis was, gebruikte ze het koude water om af te wassen en te schrobben. Ondertussen piekerde ze: wat zal ik mijn kinderen nu weer te eten kunnen geven?

Gelukkig kwamen Alice en Rodney tien jaar geleden in aanraking met Food For LiFe, een landbouwsysteem dat door veel Malawiërs als magie wordt gezien. De traditionele manier van akkerbouw schrijft voor dat je maïs in

hoge ruggen aarde zaait. Daar was Rodney 's nachts mee bezig, omdat het er overdag veel te heet voor is.

Ieder jaar probeerde Rodney op een iets andere manier te planten om te kijken wat dat met de oogst zou doen. Het gaf steeds nieuwe hoop: zou het dit jaar...? Helaas liep ieder experiment uit op een teleurstelling: de oogst was nooit heel groot en na een paar maanden hadden insecten, muizen en ratten een groot deel weggevreten. Middelen om die besten te bestrijden, hadden Rodney en Alice niet.

En toen kwam het project Food For LiFe Malawi op hun pad. Rodney en Alice behoorden tot onze eerste deelnemers. Ze kregen gratis landbouwles, gratis zaden en gratis meststoffen. En nu, nu hebben ze nooit meer honger.

Geen magie, maar God

Werken met FFF is eenvoudig en kost maar de helft zoveel energie als werken met het traditionele systeem. De boeren planten samen, onder luid gezang, maïszaden en vieren gezamenlijk feest als de oogst wordt binnengehaald.

Magie, dachten velen in het begin. Nu niet meer. Tegenwoordig

eren Malawiërs God om de manier waarop Hij de natuur schiep en het planten zegent. Het ruime hemelrond en de rijke velden vertellen met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Food For LiFe, wonder van God in Malawi, dat óók door uw steun voortgang vindt. Ontzettend bedankt. Wilt u blijven geven?"



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 36e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden en/ of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„De boeren planten samen, onder luid gezang, maïszaden en vieren feest als de oogst wordt binnengehaald”

