

# Wat de toekomst brenge moge...

„Je leven in Gods hand leggen. Dat heb ik de afgelopen 72 jaar, met vallen en opstaan, van de Heilige Geest geleerd. En van mijn moeder, die als trouwtekst Psalm 37: 5 had: „Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zal het maken.“ Die belofte hield haar op de been toen mijn vader overleed en zij met zes kleine kinderen, arm en berooid, achterbleef”, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Toen ik 57 jaar was, besloot ik echt iets voor anderen te gaan doen. Mijn accountantskantoor had ik jaren eerder al verkocht. Nadat ik enkele reizen door de wereld had gemaakt, vroeg de Vredeskerk in Wezep of ik jongeren tijdens een reis naar Afrika wilde begeleiden. Hen in contact wilde brengen met een heel andere cultuur.

Ik kon mee met een groep via World Servants. Het Afrikaanse reisdoel bleek Malawi te zijn. Nu, ruim tien jaar later, is die reis uitgegroeid tot een landbouwproject dat zo'n 100.000 mensen in heel Malawi elke dag van voedsel voorziet: Food For LiFe Malawi. Een wonder van God!”

## Leiding overdragen

„Inmiddels is het moment aan gebroken waarop ik de leiding aan anderen wil overdragen. Misschien kunnen die nieuwe leiders het project wel uitbreiden tot over de Malawische grenzen. Want niet alleen in Malawi, maar ook in andere Afrikaanse landen zijn er mogelijkheden om landbouw te bedrijven volgens de principes die de Bijbel

aanreikt. Of ze nou onder klimaatverandering lijden of niet.

Tja, die klimaatverandering... In mijn jeugd zeiden boeren in Noord-Groningen al dat het klimaat aan het veranderen was. Net als hún grootouders: „'t Weer verandert.” Inderdaad, het weer verandert al eeuwenlang. Zo heeft God dat kennelijk bedoeld. Wanneer mensen hun leven niet in Gods hand leggen, maar uitgaan van toevalligheden en/ of van een big bang, dan worden ze daar bang van, ja. Bang vanwege de vervuiling die we uitstoten. Bang vanwege onze enorme, ecologische voetprints. Ook de mijne.”

## Zure regen

„Ik herinner mij nog de krantenberichten over zure regen van eind vorige eeuw. Enorme paniek. Alle bossen zouden verdwijnen. Een deskundige vertelde mij in alle rust dat de natuur zó is geschapen dat ze zichzelf herstelt.

Tegenwoordig, dertig jaar later, hoor je bijna niets meer over de angsten van toen. Moeten wij dan maar doorgaan met onze enor-

me vervuiling? Nee, natuurlijk niet! Maar we hoeven ook niet in voortdurende angst te leven. God heeft de wereld geschapen om Zijn glorie te laten zien. Kijk maar eens naar documentaires die de wonderen van de natuur tonen. Wees relaxed: God de Heer' regeert. Heel de wereld is Zijn gebied. Graag zeg ik aan het begin van 2023 met de Groningse boeren van mijn jeugd: „Veul hail en zeeg'n int nije joar.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

**Dit is het 34e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)



**„Wanneer mensen hun leven niet in Gods hand leggen, worden ze bang, maar God de Heer' regeert”**