

Weduwen, wezen en traditie

Wanneer een vader of moeder met kleine kinderen overlijdt heeft dat veel impact. In Malawi nog meer dan in Nederland. Daar draagt een vader zijn kennis en kunde rond landbouw over aan zijn zonen. Wanneer hij sterft als zij jong zijn, moeten ze zelf maar uitzoeken hoe ze akkers bebouwen. „Helaas mislukt dat nog weleens”, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Vanaf het moment dat wij in Malawi startten, hebben wij bijna altijd dezelfde geweldige chauffeur. Hij werd geboren in 1980. Vlak daarvoor overleed zijn vader. Zijn moeder noemde haar zoon Mwiza: in plaats van. Die naam betekent voor hem niet alleen een blijvende herinnering aan zijn vader, maar legt ook een grote druk op hem.

Zonder man is het voor een vrouw in Malawi vrijwel onmogelijk om te overleven. Het werk op het land is heftig. Zo is plantruggen maken een heel zware klus. Maar het begint al met de lastige vraag: hoeveel land wil en kan ik beplanten. (Vanaf 1 acre tel je in Malawi mee.) Maar ja, wat als je de benodigde 10 euro niet hebt?

Malawische boeren hebben daar iets op gevonden. Ze laten ruim een meter ruimte tussen de zaden, in plaats van die om de 20 centimeter in de grond stoppen, zoals wij ze binnen het project Food For LiFe Malawi leren. Zo hebben ze toch een acre beplant en tellen ze mee.

Tradities vormen in Malawi een stugge muur. Andere, (betere) opties zijn niet bespreekbaar. Jammer, want wie ons landbouwsysteem wil toepassen, moet de traditie echt

loslaten. Dat betekent: niet op hoge ruggen planten, maar gaten in de grond maken die twee hoe's (scheppen) lang en 1 hoe breed zijn. Ons systeem betekent minder en minder zwaar werk en een veel hogere opbrengst. En toch, de traditie...

Mwiza's moeder en veel andere weduwen willen niet dat het systeem van hun man wordt veranderd. Mwiza zelf overigens ook niet, terwijl hij vanaf de start ziet hoe geweldig God het project zegent. Hij durft niet te veranderen omdat zijn moeder dat niet wil.

Wij leggen mensen uit dat wij dat begrijpen, maar vragen hun wel hoe vaak ze met hun systeem een misoogst hebben gehad. „Heel vaak”, antwoorden ze dan. En dat is zó jammer, want met het toepassen van de principes achter Food For LiFe is er een gegarandeerde oogst die bovendien veel groter is dan wat men gewend is. En dat door simpelweg gebruik te maken van de dagelijkse dauw en de natuurlijke meststoffen die God in Zijn schepping heeft gelegd.”

Duizenden in de rij

„Inmiddels doen zo'n 8000 mensen aan ons project mee.

Steeds meer ouderen beseffen dat ze de traditie moeten loslaten om blijvend voedsel te hebben. Er staan nu duizenden boeren in de rij om mee te doen, zodat ook zij nooit meer honger hebben. Wij hebben niet genoeg geld om fors uit te breiden. Wilt u helpen om dat mogelijk te maken?”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het 32e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

„Steeds meer ouderen beseffen dat ze de traditie moeten loslaten om blijvend voedsel te hebben”