

Angst en blijdschap rond Kerst

In de afgelopen jaren hebben mijn vrouw en ik Kerst veelvuldig in Malawi gevierd. De bijna tienduizend deelnemers aan Food For LiFe Malawi zijn dan bezig met zaaien en bemesten. Het is cruciaal dat zij mest en zaden op tijd binnen hebben, „anders volgt na Kerst onherroepelijk hongersnood of zelfs hongerdood“, vertelt Bo Teerling.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Landbouw bedrijven luistert heel nauw. Te laat is te laat; je kunt de tijd niet inhalen of een tweede poging doen. Onze projectdeelnemers in het noorden gaan daar beter mee om dan die in het zuiden. Misschien heeft het te maken met het onderwijs. Dat is in Noord-Malawi aanzienlijk beter op orde, sinds David Livingstone daar het Evangelie kwam brengen. Maar misschien ligt het meer aan het verschil in levensvisie tussen noorderlingen en zuiderlingen.

In het zuiden heeft de natuur-godsdienst nog veel aanhangers. Wij zouden zeggen: „Daar vind je nog volop heidendom.“ Dat geldt met name in het uiterste zuiden, waar vooral Stichting Timotheos werkt; Stichting Stephanos zit iets meer naar het noorden.

Bijgeloof is in Zuid-Malawi sterk aanwezig. Neem de Mulanjemountain, waar dominee Van der Bas tot voor kort op uitkeek. Het verhaal gaat dat beklimmers van die berg nooit terugkeren. En zo zijn er meer verhalen over mysterieuze verschijningen en verdwijningen in de natuur.

Ze doen mij denken aan mijn eigen jeugd in Noord-Groningen. Wij

werden banggemaakt met „witte wief'n“ en moesten oppassen voor „duvelse licht'n“. Daar had ik echt angst voor rond de kerstdagen.

Die angst heb ik ook eens in Malawi gevoeld, enkele jaren geleden. Ik zat eind december in het oerwoud voor het huisje van projectmedewerkers Rodney en Alice uit te rusten, toen er een verklede, woest uitzieende man naar mij toe kwam rennen. Alice zag het gebeuren en liep snel en angstig naar mij toe. „Geef hem geld, mister Bo“, riep ze, „anders slaat hij je neer.“ Een 'vrijwillige' gift deed inderdaad wonderen, maar bang dat ik was...

Verzoenend sterven

„Die angst staat in schril contrast met de kerstboodschap: „Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.“ Zijn verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Die boodschap mogen wij verkondigen in heel Malawi, ook daar waar het bijgeloof hoogtij viert. Samen met heel veel gelovigen in hett land, die het Evangelie met hart en ziel uitdragen.

„De kerstboodschap mogen wij in heel Malawi verkondigen, ook daar waar het bijgeloof hoogtij viert“

Honger. Hongersnood. Hongerdood. Wie of wat kan ons scheiden van Jezus Christus onze Heere en Zaligmaker? Vervolging, honger of ongekende welvaart? Nee toch?! Maranatha. Kom Heere Jezus, kom haastig.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



beeld Jaco Klamer

Dit is het 31e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)