

# Immanuel: God met ons

In 2013 bouwde Bo Teerling met een groep Nederlanders een schuur in Malawi, bedoeld als huisvesting voor een boerenleider en als opslag voor maïs. Toen het gebouw klaar was, rees de vraag welke naam er op de gevel moest komen. „Het werd „Immanuel: God met ons“, vertelt Bo. „Na de oogst in 2014 bleek de opslagplaats veel en veel te klein om alle kolven te bergen.“



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„De overtuiging dat God met ons en ons project Food For LiFe Malawi is, hebben we altijd gehad. Zelfs toen ik in 2012 een op het oog onmogelijke vraag kreeg: „Mister Bo, kunt u mijn land redden?“ Honger was de vijand die wij moesten verslaan, maar dat zou een particuliere organisatie toch nooit lukken, dacht ik eerst. Alle dagen eten voor 1 miljoen mensen regelen, dat was toch een onmogelijke opgave?!

En toch... In zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus stond en staat dat „de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God (...) alsof regeert dat (...) alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.“

We zingen er soms van: „'k Stel mijn vrouwen op de Heer' mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.“ En: „Heer', ai maak mij Uwe wegen.“ Of, mijn lievelingspsalm: „...maar de Heer' zal uitkomst geven“.

Komt dan alles goed bij die volledige overgave aan God. Ja! Het geeft mij rust dat God Food For LiFe Malawi leidt. Dat Hij het tot een wonder maakt. Wij zien het, maar doorgrondten het niet.

**„God wilde ons in de door Hem geschapen natuur Zijn almacht en alomtegenwoordigheid laten zien“**

Is de hongervijand nu dan echt verslagen. Ja, voor de 8000 deelnemers aan het project wel. Hoe dat kan? Doordat wij vanaf het begin af aan hebben gezegd, geloofd en beleden: „Immanuel: God met ons.“

## Naar Zijn Woord luisteren

„Hoe je Zijn nabijheid ervaart? Door iedere dag naar Zijn Woord te luisteren. Dat zei ons dicht bij de natuur te blijven en niet, zelf, allerlei ingewikkelde, dure, niet-duurzame methodes te ontwikkelen. We moesten simpelweg in de Bijbel opzoeken wat God wil leren. Hij wilde ons in de door Hem geschapen natuur Zijn almacht en alomtegenwoordigheid laten zien. Zoals een gezang zegt: „Rust mijn ziel, uw God is Koning.“

Daarom hebben wij geen dure, milieubelastende irrigatiesystemen ontwikkeld, maar gebruikt Food For LiFe Malawi de dauw die God Zijn kinderen geeft. Dat leidde tot een situatie waarin 8000 mensen iedere dag eten hebben en nooit meer honger lijden. Dán is het op eens toch reëel om te geloven dat een particuliere organisatie 1 miljoen mensen van eten kan voorzien. Immanuel.

Wilt u meehelpen om Gods koninkrijk uit te breiden en om Mala-wiërs de wonderen in Zijn natuur te leren ontdekken? Duizenden mensen, verspreid over het hele land, zullen nooit meer honger hebben en juichen tot Zijn eer. Immanuel: God met ons.“



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

**Dit is het 22e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92  
[info@foodforlifemalawi.com](mailto:info@foodforlifemalawi.com)  
[www.foodforlifemalawi.com](http://www.foodforlifemalawi.com)  
[www.livingfair.nl](http://www.livingfair.nl)  
 NL29RABO 0118 3557 32  
 (ANBI-status en CBF-keur)

