

“Meubels voor maïs” stilt de honger

„Honger is afschuwelijk om mee te maken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit rapportages van onze mensen in Malawi. Sommige verhalen zijn te erg om te publiceren. Als je ze leest, krimpt je maag ineen”, vertelt Bo Teerling, voorzitter van stichting The Art of Charity, die de honger door middel van het project Food For LiFe Malawi probeert te bestrijden.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Ik herinner mij de hongersnood in Biafra, vijftig jaar geleden. De wereld was in shock. Er kwam heel veel hulp op gang en er werd veel gedoneerd. De hongersnood in Biafra heeft onze visie op honger totaal veranderd. En toch: in Malawi en andere landen lijden op dit moment opnieuw heel veel mensen alle dagen honger.

Misschien moeten we het van een andere kant bekijken. Als ellende van anderen op onze weg komt, vraagt de Heere ons om daar, naar vermogen, iets aan te doen. Je kunt je geld veilig wegzetten om het een geweldig rendement te laten opleveren. In allerlei advertenties wordt verteld hoe dat het beste kan; er worden zelfs cursussen over vermogensbeheer gegeven. Maar het is ook goed om te bedenken hoe wij met de door God geschonken gaven anderen kunnen helpen.”

Woon- en kantoormeubilair

„Om de kosten van ons project te kunnen betalen, hebben wij jaarlijks 250.000 euro nodig. Een deel daarvan krijgen wij binnen door de verkoop van professioneel kantoormeubilair van Plexz en solide woonmeubels van Maxfurn.

Echt een mooie collectie van twee gerenommeerde partijen in deze branche!

De detailhandelsmarge gebruiken wij om een deel van de projectkosten in Malawi te kunnen betalen. Wij werken met vrijwilligers en betalen amper huur. In onze webshop op Livingfair.nl kunt u al onze artikelen tegen mooie prijzen en een gedegen garantie kopen. Meubels voor maïs.”

Barmhartigheid

„Mensen in Malawi schreeuwen tot God om hulp. Wij zijn degenen die antwoord op hun smeken kunnen geven. Samen kunnen wij laten zien wat het betekent om barmhartig te zijn. Met barmhartigheid uit een warm hart.

Wij mogen veel giften ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee en ontzettend dankbaar voor. Wilt u ze blijven geven, zodat jonge meisjes van soms amper zeven jaar oud niet meer de straat op hoeven om wellustige mannen te bedienen en zo wat geld te verdienen?”

Redden van de dood

„Iedere Malawiër die kan meedoen aan het project Food For

LiFe Malawi heeft dankzij de hoge opbrengst van zijn maïsplant nooit meer honger en kan vaak ook zijn gezin en familie van de hongerdood redden. Zo zorgt God voor Zijn kinderen in nood.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life

Dit is het 21e deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
info@foodforlifemalawi.com
www.foodforlifemalawi.com
www.livingfair.nl
NL29RABO 0118 3557 32
(ANBI-status en CBF-keur)

„Mensen in Malawi schreeuwen tot God om hulp. Wij zijn degenen die antwoord kunnen geven”

