

Wentel uw weg op de Heere

Je kinderen geen eten kunnen geven. Er niet voor kunnen zorgen dat je ouders in leven blijven. Ze zien wegwijnen omdat er –al weken– geen eten is. Zo'n situatie is voor miljoenen Malawiërs heel 'gewoon', vertelt Bo Teerling. „In de Bijbel, in Psalm 37 vers 5, lezen we: Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zal het maken.”



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Mijn ouders trouwden in 1948, kort na de oorlog, in een tijd van schaarste. Wijlen ds. W. Boersma leidde de dienst met als tekst Psalm 37 vers 5. Vijftien jaar later overleed mijn vader plotseling aan een hartinfarct. Mijn moeder bleef achter met zes kleine kinderen. Arm en berooid. Zeer regelmatig wees ze ons op haar trouwtekst: „Hij zal het maken.” Die hing bij haar, en hangt nu bij ons, aan de wand. „Niet vergeten”, zei ze dan, wijzend naar de woorden. Haar rotsvaste geloof heeft zij op mij overgedragen. God heeft haar geholpen door alle ellende heen. Later had ze het goed. Daar was zij ontzettend dankbaar voor.

Toen wij in Malawi ons voedselproject startten, ontmoetten we Moses Phiri. Een man van een jaar of dertig die niet veel sprak. Zijn vader was vertrokken naar Zuid-Afrika om werk te zoeken. En kwam nooit terug, omdat hij aan aids overleed. Moses en zijn vrouw Stella hadden vijf kinderen. Toen Stella moest bevallen van haar zesde naam Moses nam haar mee op zijn fiets naar het ziekenhuis, 25 kilometer verderop. Heuvel op, heuvel af.

„Onvermoeibaar trekt hij met Gloria door heel Malawi om nieuwe groepen het Food For LiFe-systeem te leren”

Na de bevalling ging hij opnieuw heen en weer. Moeder en zoon Ruben achterop. Heuvel op heuvel af. Vijfentwintig kilometer.

In die tijd kon hij het schoolgeld voor zijn zes kinderen niet betalen en had hij bijna geen eten voor zijn moeder, vrouw en kinderen. Food For LiFe Malawi sprak hem –de beste boer van Malawi, zoals hij werd genoemd– erg aan. Inmiddels brengt zijn land zeven keer zoveel op en heeft hij nooit meer een misoogst gehad. Hij vertelde me dat hij nu genoeg geld heeft voor school, zorg en voedsel.

Onvermoeibaar trekt hij als vrijwilliger met Gloria, zijn zwijgzame superassistente, door heel Malawi om nieuwe groepen te leren hoe ze het Food For LiFe-systeem moeten toepassen. Op zijn eigen manier: weinig praten, veel (voor)doen. In de afgelopen tien jaar hebben zij 2000 groepen getraind.

Verrijkte compost

Wat een gave dat God deze man, en anderen, op onze weg heeft geplaatst! Door alle ellende heen zeggen ook zij steeds weer: „Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zorgt voor jou.”

Zie Moses hieronder trots poseren voor de verrijkte compost die zijn teams maakt. Hij kent de teamleden allemaal bij naam. Weet precies hoe het met hen gaat. Hij noteert het allemaal in zijn boek. Door deze geweldige mensen te helpen toont ook u barmhartigheid/ warmhartigheid aan uw naaste. Tot eer van God.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



Dit is het negentiende deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)