

# Wij zien het, maar begrijpen het niet

Samen met haar man Bo reisde Dity Teerling diverse keren naar Malawi om te kijken hoe het Food for LiFe project verliep, om medewerkers van de stichting te bemoedigen en om nieuwe deelnemers te ontmoeten. Een uitgewerkt plan hebben we nooit gehad, vertelt ze. „God heeft ons altijd de weg gewezen.”



„Sinds de start van het project stromen de aanmeldingen door mond-tot-mondreclame en ‘toeval-lijke’ ontmoetingen vanzelf binnen. Via de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) in Mzuzu hebben we Timothy Nyasulu ontmoet. Hij nam ons mee naar Kacheche, de plek waar hij is opgegroeid. Daar hebben we nu een grote groep Food For LiFeboeren. De vrouw van Timothy, Brenda, is hun directeur. De enige vrouwelijke directeur die we hebben.

Ze is een heel goede leider en kan de boeren goed aansturen. Soms bezoekt ze een groep op de motor, soms met haar auto. Op een keer zat ze vast in de modder en moest ze uren wachten tot er iemand kwam om haar op te halen. Haar auto moest ze laten staan, die werd later geborgen.

Verder hebben we in Salima een heel aantal deelnemende boeren. Toen we met een groep mensen in 2013 in Malawi waren, ging onze bus stuk, terwijl we de volgende dag al zouden terugvliegen naar Nederland. Met busjes werden we naar een tehuis van de Katholieke Teresian Sisters in Lilongwe gebracht. Daar mochten we overnach-

ten. Zuster Colleta, het hoofd van de afdeling, hoorde van ons project en vroeg ons om hulp. Zij werd onze leider in Salima. De zusters bleken namelijk heel veel land in Salima te bezitten, dat ze niet gebruikten. Een aantal maanden later lag daar een van de grootste oppervlakten aan maïsvelden die we in Malawi hebben. En dat leverde een fantastische oogst op.”

## Zelf initiatief nemen

„In eerste instantie vroegen deelnemers ons steeds wanneer wij dachten te beginnen. We legden hun dan uit dat ze zelf initiatief moesten nemen: wij geven scholing, maïszaden en mest, maar de boeren moeten zelf aan de slag. De scholing wordt overigens door enkelen van onze lokale medewerkers verzorgd: zij geven workshops door het hele land.

Het project beslaat inmiddels heel Malawi: van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden; óók uit het gebied waarvan werd gezegd dat maïsteelt er onmogelijk was, komen nu tonnen maïs. God zij geloofd.

In Nederland vraagt men ons vaak: „Waarom verbouwen jullie

alleen maïs?” Simpel: het is het belangrijkste eten in Malawi. Maïs vormt het voedsel voor het eigen gezin, maar daar hoort familie –ouders, broers, zussen en hun gezinnen– bij. Als die weten dat jij zakken maïs hebt, komen ze steeds terug. En dan help je natuurlijk! Je kunt (lees: mag) geen nee zeggen.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for LiFe



**Dit is het negende deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.**



**The Art of Charity**

06 - 51 35 93 92

[info@foodforlifemalawi.com](mailto:info@foodforlifemalawi.com)

[www.foodforlifemalawi.com](http://www.foodforlifemalawi.com)

[www.livingfair.nl](http://www.livingfair.nl)

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)

**„Wij geven hun gratis scholing, zaden en mest; de boeren moeten zelf het werk doen”**