

En de aarde bracht voort...

Het Food for LiFe project van The Art of Charity stond op losse schroeven toen twee landbouw-experts in 2010 uit Malawi terugkeerden met de boodschap: „Hier gaat nooit iets groeien.” Hoe was dat te rijmen met Gods belofte dat de aarde veel vrucht zou voortbrengen? Dominee W. Dekker uit Oosterwolde laat er zijn licht over schijnen.



Ds. W. Dekker,
emeritus-predikant PKN

„Wie Bijbelvast is, zal meteen weten dat de titel een woord uit Genesis 1 is. De Schepper van hemel en aarde doet niet alles Zelf. Hij heeft de aarde geschapen, maar tegelijk heeft Hij in die aarde het vermogen gelegd om vruchtbaar te zijn en dan brengt de aarde zelf „groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is”. Zo staat het in Genesis 1:11, 12. God scheidt deze wereld, maar Hij kent aan deze wereld zelf ook scheppende krachten toe. Zo verwonderen we ons ieder voorjaar weer over de aarde die nieuw leven voortbrengt.”

Voedzame maïs

„Ik moest aan deze woorden in Genesis 1 denken toen ik me opnieuw verdiepte in het geheim van Food For LiFe Malawi. De aarde brengt zelf het voedsel voort, mits de mogelijkheden die de Schepper gaf, goed worden benut. Het is bijna niet te geloven dat, ondanks

de droogte in een land als Malawi, zoveel voedzame maïs kan worden verbouwd dat door middel van het project van Food For LiFe straks –hopelijk– een miljoen mensen dagelijks te eten zullen hebben. De dauw van de hemel werkt in op compost, dat niet anders is dan materiaal dat de aarde al in een eerder stadium voortbracht.

Klimaatcrisis

Aan het einde van elke scheppingsdag staat: „En God zag, dat het goed was.” Wie op al de honger, de droogte en de armoede in de wereld ziet, kan daar weleens aan twijfelen. Is onze aarde wel in staat zoveel mensen te voeden? Wie bedenkt dat vooral veel landen in Afrika te maken zullen krijgen met de gevolgen van de klimaatcrisis, wordt evenmin vrolijk. Het project Food For Live mag voor ieder een stimulans zijn niet bij de pakken neer te zitten. Wanneer we ons bekeren tot onze Schepper en de

aanwijzingen volgen, die Hij Zelf in Zijn schepping heeft gelegd, is er toekomst.

Samen werken

Het hoopvolle van Food For Live is tevens, dat mensen steeds meer leren samenwerken. Ook dit heeft de Schepper zo bedoeld. Mensen moeten niet elkaars concurrenten zijn, maar samen werken aan het ene doel van de Schepper: het goede leven op aarde onder een open hemel.”

Dit is het vijfde deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.



The Art of Charity

06 - 51 35 93 92
info@foodforlifemalawi.com
www.foodforlifemalawi.com
www.livingfair.nl
 NL29RABO 0118 3557 32
 (ANBI-status en CBF-keur)

„Wanneer we ons bekeren tot onze Schepper en de aanwijzingen in Zijn schepping volgen, is er toekomst”

