

# Honger, warmhartigheid, naastenliefde

Weer veilig terug in Nederland kijkt Bo Teerling terug op zijn 32<sup>e</sup> reis naar Malawi. Dankzij het door de Heere gezegende project Food For LiFe Malawi hebben inmiddels dagelijks duizenden Malawiërs genoeg te eten. Velen zullen echter nog steeds van honger moeten sterven. Dankdag zette Bo opnieuw aan tot nadenken.



Bo Teerling, voorzitter The Art of Charity

„Dankt u nog weleens voor uw eten?” vroeg de dominee op dankdag. Ik schrok van die vraag. Zouden we echt zover zijn afgedwaald dat wij de Heere niet meer danken voor ons dagelijks brood? Hebben wij zoveel bij elkaar vergaard dat wij er niet meer voor danken? En dat terwijl anderen in de wereld tot de Heere schreeuwen om een klein beetje brood. Nee, zij vragen niet om brood voor een heel jaar, brood voor één dag vinden ze genoeg. Wat een tegenstelling tussen hen en ons. Wij obesitas, zij de honger. Wij de rijkdom, zij de armoede.

Veertig jaar geleden werd op mijn Bijbelkring een vraag gesteld over de ongelijkheid in de wereld: als ik meer heb, heeft een ander dan minder? In 1980 was de rente torenhoog, misschien wel 12%. De prijs van huizen daalde in één week met wel 40%. Wat een drama! Op mijn accountantskantoor werd er veelvuldig om advies gevraagd. Mensen waren bang om hun welvaart te verliezen. Net als vandaag vroegen mensen zich af wat de toekomst zou brengen.

Tijdens die besprekingen kwam de vraag hard binnen, herinner ik mij: heeft een ander minder als ik

meer heb? Er werden tegenstrijdige antwoorden gegeven. Zelf dacht ik toen: dat valt wel wat mee. Als ik meer verdien dan een ander betekent dat toch niet dat ik iets van een ander achterhoud? Nu, veertig jaar later, zie ik in dat wat ik heb, een ander niet heeft. Wat ik verbruik, kan een ander niet gebruiken. Mijn welvaart is hun armoede.

## Delen met anderen

De Bijbel leert ons te delen met anderen. De Heere leert ons om te zien naar de ander. De Heere leert ons dat Hij regen en droogte, vruchtbare jaren en misoogsten in Zijn hand heeft. Opdat ik in alle voorspoed en tegenspoed, mijn oog op Hem gericht houd. Hij wil dat ik geef aan de behoeftige. Niet een beetje, maar een aangestampte maat. Niet: „Mag het een beetje minder zijn?”. Maar: een hoeveelheid „met een kop erop”, zoals ze vroeger zeiden. Van geven word je rijk. Als je veel geeft kan de Heere ook veel aan jou kwijt. Als je weinig schenkt, is er bij jou ook maar weinig plek voor Zijn gaven.

Maar aan wie moet ik dan geven? De Bijbel leert ons dat wij zorg

moeten dragen voor onze naaste. Wie dat is? Mensen die op je weg komen. Vandaag komen mensen uit Malawi in hongersnood op uw weg. Zij vragen u om hulp. Namens hen zeg ik: „Voorkom met uw gift dat de honger hen gaat verslinden. Dan is er grote blijdschap in de hemel.”



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for Life



**Dit is het zeventiende deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92  
info@foodforlifemalawi.com  
www.foodforlifemalawi.com  
www.livingfair.nl  
NL29RABO 0118 3557 32  
(ANBI-status en CBF-keur)

**„Wie mijn naaste is? Mensen die op mijn weg komen. Vandaag zijn dat Malawiërs in hongersnood”**