

# Bidden onder een koperen hemel

Bo Teerling is bezig met een reis door Malawi om te zien of boeren die deelnemen aan Food for LiFe Malawi verrijkte compost hebben gemaakt, zodat ze eind dit jaar kunnen planten. Vandaag deel 2 van Bo's reisverslag. Waarin hij stuit op de spanning tussen een God die belooft dat Hij hongerigen zal voeden, terwijl de hemel voor hongerende Malawiërs van koper lijkt te blijven.



Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

„Tot voor kort konden Malawiërs met veel inspanning en een beetje hulp van de overheid kunstmest op hun land gebruiken. Die tijd is voorbij: de regering heeft niet eens geld meer om benzine te kopen, laat staan dat ze subsidie aan boeren kan geven. Bovendien is kunstmest drie keer zo duur geworden. Dat kan niemand betalen!”

## Nooit meer honger

„De afgelopen jaren hebben duizenden mensen deelgenomen aan Food for LiFe Malawi. Die hebben geen honger meer. Nooit meer. Ook hun kinderen niet. Er zijn nog veel mensen die niet aan ons project deelnemen en dat toch graag zouden willen.

Zo hoorde ik het verhaal van van Mussah en Lucy. Allebei zo'n zeventig jaar oud. Altijd op hun eigen lapje land gewerkt. Heel vaak geconfronteerd met mislukte oogsten wegens hun traditionele zaai- en plantsysteem.

Van hun nazaten zijn drie kinderen en vijf kleinkinderen de hongerdood gestorven. Mussah en Lucy vertelden dat ze iedere morgen en iedere avond geknield voor Gods aangezicht komen. Vra-

gend, roepend, schreeuwend om de ontferming van de God Die die in Psalm 72 belooft dat Hij de hongerige zal verlossen en voeden. Maar hóé zien zij dat dan? Waarom lijkt de hemel van koper te blijven voor deze vertrouwelingen van God?”

## Vermagerd

„Zelf kunnen Mussah en Lucy niet meer werken op hun land. Bij het sprokkelen van brandhout is Lucy gevallen. Zij kan amper lopen. Mussah is te sterk vermagerd om nog iets te kunnen. Hij is nog net in staat een hulpgebaar maken. Op de foto zie je de radeloosheid in zijn gezicht en houding.

Pas nu, tijdens deze reis, realiseer ik mij hoe God werkt. Bij al Zijn plannen schakelt Hij mensen in. Sommigen geeft Hij enorme overvloed en grote welvaart. Hij kijkt dan of zij zich uit dankbaarheid laten inschakelen bij Zijn plan om Zijn kinderen die sterven van de honger, te helpen.”

## Manna laten regenen

„Wilt u manna voor Malawiërs laten regenen? Help dan door te bidden, maar óók door te geven. Binnen ons project kost één bord

eten slecht één cent. Hoeveel wilt/kunt u doen voor medechristenen in Malawi die sterven van de honger? Voor mensen als Mussah en Lucy?



Scan de QR-code om een gift over te maken naar Food for LiFe Malawi.



**Dit is het twaalfde deel in een serie over The Art of Charity en Gods genade in Malawi. Help het project door te bidden of te doneren.**



## The Art of Charity

06 - 51 35 93 92

info@foodforlifemalawi.com

www.foodforlifemalawi.com

www.livingfair.nl

NL29RABO 0118 3557 32

(ANBI-status en CBF-keur)